

Samen lunchen Bussum

Lieve leden,



Wij wonen in een prachtige omgeving; bos, heide en het Gooimeer zijn binnen korte tijd te bereiken. Maar laten wij het Naardermeer in deze opsomming niet vergeten. Er is veel over dit natuurgebied te vertellen.

Zojuist schreven wij wel *het* Naardermeer, maar de plaatselijke bevolking spreekt van oudsher over *de* Naardermeer. Het Naardermeer kent een lange historie. Zo'n 4.000 jaar geleden ontstonden de eerste contouren al, toen de Vecht regelmatig buiten zijn oevers trad en daarbij grote stukken uit de venige oevers sloeg. Midden dertiende eeuw

werd de Vecht ingedijkt en werden ook langs het Naardermeer dijken gelegd. Dit aan de noordzijde te weten de Keverdijk en aan de zuidzijde de Broekdijk. Toen er ook bij het gehucht Uitermeer een dam werd gelegd tussen het Naardermeer en de Vecht, werd de invloed van de Zuiderzee opgeheven en was er niet langer sprake van eb en vloed. Tussen 1623 en 1629 werd het Naardermeer drooggelegd, maar in 1629 werd het weer onder water gezet om Amsterdam te beschermen tegen de Spaanse troepen. In 1883 werd een nieuwe poging gedaan het meer droog te leggen, maar dit bleek te duur. In 1874 werd de spoorlijn tussen Amsterdam en Amersfoort aangelegd. Deze doorsnijdt het Naardermeer van west naar oost. Enkele tientallen jaren geleden liet de Gemeente Amsterdam haar oog vallen op dit gebied. Men vond dit een prima plek als vuilstortplaats. Het Naardermeer was echter rond 1900 ontdekt als vogelrijk gebied en trok talloze natuurliefhebbers, waaronder de Amsterdamse onderwijzer Jac. P. Thijssse. Zijn verontrusting vond navolging en dit leidde in 1905 tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg Natuurmonumenten. Deze vereniging kocht het Naardermeer aan voor f. 155.000,00. De rente voor deze lening werd betaald uit de opbrengst van jacht, visserij en het snijden van riet.



Tot zover deze aflevering over het Naardermeer, een uniek natuurgebied. In de volgende uitgave van ons ASGM Nieuws vervolgen wij dit verhaal.

Ook uniek is het feit dat wij al zoveel jaren Samen lunchen. Eerst op allerlei locaties, u weet dat wellicht nog wel, maar de laatste jaren steevast bij de vertrouwde en gezellige Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Wij lunchen daar weer op zaterdag 1 maart.

De lunch vangt aan om 12.30 uur.

U kunt zich voor deze lunch opgeven tot donderdag 30 januari.

Dit kan bij:

Lidemey Visser, 035-8889959 of

Ditte van Doorn, 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.