

Kerstlunch ASGM

Het is alweer even geleden, maar op 11 december namen ruim 80 personen deel aan onze kerstlunch. En daar kwamen dan nog zo'n 20 leden van het Mannenkoor de Speuit uit Laren bij. Het was dus gezellig vol in de weer sfeervol aangeklede Wilhelminakerk in Bussum. Vorige jaren genoten wij samen met de leden van de Protestant Christelijke Ouderen Bond afdeling Bussum, Naarden en Hilversumse Meent van de lunch. Helaas is deze vereniging inmiddels opgeheven. De opkomst was echter zonder meer verheugend te noemen. Bijna één derde van ons totale ledenbestand was aanwezig. Het programma zag er anders uit dan voorgaande jaren.



Zo werd voor de lunch opgetreden door het Mannenkoor de Speuit uit Laren. De naam de Speuit is ontstaan doordat de oprichters van het koor leden van de vrijwillige brandweer waren. Er werd door het koor ook jarenlang in de brandweerkazerne geoefend.

De mannen kregen de zaal met een aantal bekende kerstliederen goed in beweging en

er werd ook uit volle borst meegezongen. Na een voortreffelijke lunch, luisterden wij naar een mooi en in deze tijd van mensen in nood, uiterst actueel kerstverhaal.

Daarna was het weer tijd voor een optreden van de Speuit. Het enthousiasme van de heren sloeg weer over op de zaal en er ontstond een zeer gezellige sfeer. Dit resulteerde er ook in, dat na afloop van de lunch velen bleven zitten en onder het genot van een glaasje nog napraatten.



Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag en ongetwijfeld veel bezoekers met ons. Onze dank gaat weer uit naar het echtpaar Elly en Piet Vos en hun medewerk(st)ers. Dit voor de feestelijke inrichting van de zaal en de uitstekende verzorging.

Bestuur ASGM