

SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

Het wordt winter en dan dient zich altijd weer de vraag aan: kunnen wij gaan schaatsen?

Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar sinds wanneer wordt er eigenlijk geschaatst?

Uit vondsten blijkt, dat de mens al in de prehistorie probeerde ijsvlakten sneller over te steken.

Daarvoor gebruikte men dierlijke botten. Deze werden geslepen tot het bot vlak genoeg was.

Schaatsen was toen nog een kwestie van glijden. Deze botten werden glissers genoemd. Glis is een rib of een middenvoetsbeen van een rund, paard of hert.



De glissers werden voorzien van gaten en met pezen of palingvellen om de voet gebonden.

Archeologen vonden op de bodem van een Zwitsers meer resten van dergelijke schaatsen, die van ongeveer 3.000 jaar voor Christus dateren. Ook in Rusland, Scandinavië en Nederland zijn dergelijke resten gevonden. De bakermat van de huidige schaats ligt echter in Nederland en Vlaanderen. Hier ontwikkelde de schaats zich van een bot tot een constructie met een ijzeren mes, waarop men zich snel kon voortbewegen. Deze vondsten dateren van

rond 1225 in de gebieden rond Dordrecht en Amsterdam. In Friesland bleef men nog eeuwen op botten schaatsen. Gezien de huidige prestaties in het internationale schaatsen heeft het noorden van het land deze achterstand ruimschoots goedge maakt.

In de 19^e eeuw waren er drie types schaatsen, de Hollandsche kruischaats, de Zuid-Hollandse baanschaats en de Friese schaats. De eerste twee werden gebruikt om te zwieren en de Friese schaats om hard te rijden. En daar heb je het dus al, het competitie-element. Doordat de Friese schaats een scherpe punt had ontstonden er gevaarlijk situaties. De schaatsen kregen daarom een krul en werden langer, hetgeen meer stabiliteit en dus een langere slag opleverde. Dit droeg bij tot de populariteit van dit type en men ging het de Friese doorloper noemen. Ik leerde er op schaatsen, u ook?



Rond 1800 werden er in Friesland en Groningen al kortebaanwedstrijden gehouden. Langzaam maar zeker werd het wedstrijdement in de schaatssport steeds groter. Tegenwoordig zitten in Nederland veel mensen voor de buis tijdens de schaatswedstrijden. Niet in de laatste plaats vanwege de enorme successen van onze landgenoten.

Misschien kunnen wij deze winter wel met de slee naar de Brassershoeve aan de Waterstraat.

Schaatsen en klunen, het lopen met de schaatsen onder, moeten wij niet meer doen. Maar Rita en ik hopen, dat u de tocht naar ons SeniorenCafé, hoe dan ook, onderneemt. Wij zijn er op 17 december en op 14 januari. Altijd vanaf 10.30 uur.

Wij wensen u fijne, warme feestdagen en een gezond 2025.

Rita Kemink, 035-8889462

Nico de Vries, 035-5265517