

Samen lunchen Huizen

Lieve leden,

Wij weten natuurlijk niet of u het zich nog herinnert, maar in de laatste uitgave van ons ASGM-Nieuws vorig jaar stond een Kerstverhaal van Charles Dickens: A Christmas Carol. Een verhaal, dat met Kerstmis ook vaak verteld wordt, is 'Het meisje met de zwavelstokjes'. Een sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen. Het verscheen voor het eerst in december 1845. Het loopt allemaal wat minder goed af dan met Ebenezer Scrooge



in A Christmas Carol. Echter wel met een glimlach. Het sprookje gaat over een meisje, dat op oudejaarsavond op blote voeten door de stad zwerft, omdat zij haar schoenen is kwijtgeraakt. Alle mensen doen inkopen of zitten gezellig met z'n allen bij het haardvuur.

Het meisje moet buiten zwavelstokjes zien te verkopen, maar niemand wil er een. Zij durft niet haar huis te gaan voordat zij alle stokjes heeft verkocht. Zij krijgt het zo koud, dat zij besluit om zelf een stokje af te strijken. Dan lijkt het alsof zij plotseling in een warm huis zit, aan tafel in een leuk gezin. Dan wordt het weer koud en zit zij weer op straat. Vol hoop strijkt zij nog een stokje af, zodat zij het weer even warm heeft. Dit keer zit ze totaal ergens anders. Het meisje blijft stokjes afstrijken. Als zij het laatste stokje afstrijkt, ziet zij in de lucht boven haar plotseling haar overleden grootmoeder. Het lichtje dooft, waarop het meisje meegaat met haar grootmoeder. De volgende dag

wordt zij blauw en doodgevroren op straat gevonden, maar met een glimlach om haar mond.

Sprookjes, soms een goed en soms een droevig einde. Dat geldt niet voor ons Samen lunchen. Dat heeft altijd een goed einde.

Wij gaan weer Samen lunchen op woensdag 29 januari. Natuurlijk bij Restaurant Aan de Kade, Zomerkade 176.

De lunch vangt aan om 12.30 uur. U kunt zich tot zaterdag 25 januari aanmelden bij:

Rita Kemink, 035-8889462 of

Nico de Vries, 035-5265517