

## Samen lunchen Bussum

Lieve leden,

*Om te beginnen een belangrijke mededeling:  
met ingang van december houden wij ons*

*Samen lunchen Bussum op de eerste zaterdag van de maand. Dus niet meer op de derde zaterdag. De belangstelling voor het Samen lunchen nam de laatste tijd af. Wij denken, dat dit mede komt doordat er een te lange tijd bestaat tussen het verschijnen van ons ASGM Nieuws en het moment dat wij Samen lunchen. Wij worden wat ouder en de kans dat wij dingen vergeten, is dus groter. Dus vanaf nu moet u de eerste zaterdag van de maand noteren voor het Samen lunchen.*



Het nieuwe jaar staat voor de deur. Dit werd in het verleden wereldwijd ingeluid met veel, soms heel veel vuurwerk. Traditiegetrouw werd dit afgestoken om, aan het begin van het nieuwe jaar, boze geesten te verjagen. Maar wereldwijd houdt men er rond nieuwjaar bijzondere tradities op na. In Denemarken gooien ze serviesgoed tegen of voor het huis van de bureu. Hoe meer scherven je vindt, hoe meer geluk je zult hebben. Ook is het daar gebruik om op oudejaarsnacht van een stoel te springen. In Brazilië springen ze ook, maar dan over de golven aan

het strand. Zij springen over zeven golven en doen zeven wensen voor het nieuwe jaar. Je moet in Brazilië met Oud en Nieuw ook witte kleren dragen om de kwade geesten weg te jagen. In Italië, met name in Rome en Napels, is het gebruik met Nieuwjaar oude spullen als meubels, maar ook kleding, uit het raam te gooien. Deze traditie is wat in onbruik geraakt door het gevaar voor passanten en ook voor de vuilnismannen, die de rommel op moesten ruimen. In Spanje en Chili is het gebruik om tijdens de klokslagen van middernacht, elke klokslag een druif te eten. Dit moet dan precies op het moment dat de klok slaat. Flink doorkauwen dus. En als je in Schotland of Griekenland met Nieuwjaar een huis betreedt, moet dat met de rechtervoet. Dit zou geluk brengen aan de inwoners.

In Rusland schrijft men de wens voor het nieuwe jaar op een papiertje, steekt dit in brand en strooit vervolgens de verpulverde as in een glas champagne. Proost! Het is te hopen, dat er dit jaar veel 'Vrede' op het papiertje staat. Nog wat opmerkelijke feiten uit het bol van de tradities staande Italië in deze periode: men springt, weer of geen weer, in Rome om 12.00 uur 's nachts in de door de stad stromende rivier de Tiber. En de dames dragen daar op oudejaarsavond rood ondergoed; dit om geluk af te dwingen.

Wij hebben onze oliebolletjes en de Nieuwjaarsduik. In dat laatste zijn wij trouwens niet de enige, want dit is in veel landen een traditie. Waar de oliebol vandaan komt, is overigens onbekend.

De ingrediënten waren goed verkrijgbaar in de winter, zijn goed houdbaar en calorierijk. Vroeger kregen arme mensen, die langs de deur kwamen om goede feestdagen te wensen, een oliebol. En dat hielp goed tegen de honger.

Ongetwijfeld zullen wij ons de oliebol en ook de appelflap weer goed laten smaken. Wij kunnen er nu al naar uitkijken. Dit geldt natuurlijk ook voor ons Samen lunchen



*Dat doen wij dus nu op 7 december en op 4 januari; dit zijn natuurlijk allebei zaterdagen.*

Natuurlijk bij de ons vertrouwde lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 te Bussum. De lunch vangt aan om 12.30 uur

U kunt zich voor deze lunches opgeven tot donderdag 5 december, respectievelijk tot 2 januari.

Dit kan bij:

Lidemey Visser, 035-8889959 of

Ditte van Doorn, 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in.

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.