

Klassieke muziekochtend op 7 november door Claire Verlinden

Koormuziek

November is altijd een maand van bezinning. De zomer is ver weg, de winter moet nog komen en we kruipen dichterbij elkaar. Dus tijd voor koormuziek.



Er zingen ongeveer 1,8 miljoen Nederlanders in een koor, als professional of amateur, volgens de cijfers van Koornetwerk, de grootste organisatie van koren met 100.000 ingeschreven leden. Daarmee is zingen in een koor populairder dan voetballen! Zo, dat wist u natuurlijk niet. Of wel?

Er zijn steeds vaker projectkoren voor een kortere periode. En samenzang bijeenkomsten. Zingen is namelijk heel erg goed voor je gezondheid. Het feelgood-hormoon, endorfine, wordt verhoogd bij samen zingen en dat verlaagt angst en stress.

In de klassieke muziekochtend van november gaan wij mooie koormuziek beluisteren. 4 november is het 100 jaar geleden dat Fauré stierf, dus een stuk uit zijn wonderschone requiem is wel op zijn plaats. Maar de keuze uit alle moois is een beetje breed uitgevallen: bekende en onbekende componisten: serieuze en grappige koormuziek, muziek uit Syrië en muziek uit Kaapstad. U snapt wel: het was weer een groot keuzeprobleem. Maar het voornaamste doel van deze ochtend is toch u te laten horen hoe heerlijk samen zingen is.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

*Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.*

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.