

ASGM NIEUWS

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

In dit nummer o.a.

Van de voorzitter Agenda	2
Klassieke muziekochtend Busdagtocht op 3 december	3
SeniorenCafé Bussum	4
SeniorenCafé Huizen	5
Kunstochtend Verslag bustocht naar Doesburg	6
Samen lunchen Bussum	7
Filosofieochtend Het Spiegel	8
Handwerkclub 'Gouden Koets' voor de Hilversumse Meent	9
TV-Hits van toen: de Fabeltjeskrant	10
Aanmeldingsformulier	11
Colofon	12

jaargang 8 nummer 8
oktober 2024



Van Chris Beun

U bent gewend dat ik het voorwoord schrijf, maar voor deze keer sta ik graag mijn plaats af aan Chris Beun, oud-voorzitter en medeoprichter van onze vereniging. Hij zond mij onderstaand artikel toe. Dit verdient m.i. deze plek.
Nico de Vries

Beste lezers,

Wij gaan weer beginnen

De laatste keer dat u iets van mij te lezen kreeg in ons prachtige Nieuws, was in de maand juni. Dat ging over de zeer interessante lezing van Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum. Daarna zijn wij deze zomer, zoals ik toen ook schreef, naar de Opera Apocalyps geweest van J.S. Bach. De opera die hij nooit schreef. Een prachtig gespeelde opera over Jan van Leiden, met de Nederlandse Bachvereniging. Verder bezochten wij het Festival Oude Muziek, waar de nadruk lag op Sevilla. Dat was 10 dagen lang genieten van alle pracht die muziek in zich heeft.

In de maand mei schreef ik nog over onze eigen lezingen, waarbij ik een diepe buiging maakte voor Claire Verlinden die zo ontzettend enthousiast kan worden van een zaal vol geïnteresseerde bezoekers. En helemaal als daar veel nieuwe gezichten bij zijn; daar worden wij beiden overigens heel blij van. Andere gezichten zie ik weer bij de Kunstlezingen van Wim Dooge. Weer anders, maar ook o zo leerzaam, zijn de lezingen van Wim over Filosofie. Wij hebben een prachtig palet aan lezingen bij onze ASGM! Weet u het nog? Betalen met het mooie pinapparaat. Voor iedereen makkelijk; niets te tellen. U mag natuurlijk altijd met gepast geld betalen, wij nemen dat nog steeds aan. Het is en blijft een wettig betaalmiddel. Maar om het voor u en mij makkelijker te maken, blijft pinnen op nummer één staan!

De afgelopen twee edities heeft het bestuur een bericht geplaatst om, voorzichtig, inzicht te geven in mijn gezondheid. Dat hebben zij op een voortreffelijke manier gedaan. Ik hoop van harte dat u zich heeft gemeld bij onze voorzitter Nico de Vries. Ik wil hierbij vooropstellen dat het pijn doet afscheid te nemen als gastheer, maar ik wist dat het zou komen. Ik wil wel, maar mijn lichaam wil niet meer. Anders gezegd: het binnenwerk loopt nog gesmeerd bij mij, maar de carrosserie is compleet op. Om het netjes te zeggen: de organen functioneren prima. Maar alles wat moet draaien of bewegen, daar

zit een probleem en wat er bij komt is, dat mijn evenwicht af en toe helemaal zoek is. Dus dit is één van de momenten waarop ik zelfs moet zeggen: "Sorry ik kan niet meer." Dit bericht op papier zetten kost veel inspanning, bij computerwerk ben ik na twee uur echt uitgeteld. Ik hoop dan ook dat u niet twijfelt, maar zich meldt bij Nico. Het gastheerschap is niet alleen leuk werk; het is gewoon heel boeiend.

Lieve mensen, ik hoop jullie allen samen met burens en neven en nichten te zien bij Claire op donderdag 3 oktober, zodat wij met meer dan 30 muzikliefhebbers weer kunnen genieten van de eerste lezing van het seizoen 2024-2025. Waar Claire het over gaat hebben, weet ik nog niet, maar ik heb na haar lezing altijd: "dat wist ik nog niet."

De lezingen zijn, tenzij anders aangegeven in dit Nieuws: Claire de 1^{ste} en Wim de 3^{de} en 4^{de} donderdag van de maand.

Hartelijke groet en blijf gezond.

Chris Beun,
chris@beun.net



Nieuwe Leden

Mw. M.H. (Marijke) Sniekers-Hartman, Naarden
Mw. C.C.H. (Lia) Snijder, Naarden
Mw. R.A.M. (Renate) van Tetering-Vreeswijk, Bussum

Agenda

Do	3 okt.	Klassieke muziekochtend
Ma	7 okt.	SeniorenCafé Bussum
Di	8 okt.	SeniorenCafé Huizen
Wo	9 okt.	Handwerkclub
Ma	14 okt.	SeniorenCafé Bussum
Do	17 okt.	Kunstochtend
Za	19 okt.	Samen lunchen Bussum
Ma	21 okt.	SeniorenCafé Bussum
Di	22 okt.	SeniorenCafé Huizen
Wo	23 okt.	Handwerkclub
Do	24 okt.	Filosofieochtend
Ma	28 okt.	SeniorenCafé Bussum

Plekje vrij in de agenda

Do	7 nov.	Klassieke muziekochtend
Do	14 nov.	Algemene Ledenvergadering
Do	21 nov.	Kunstochtend
Do	28 nov.	Filosofieochtend

Klassieke muziekoctend op 3 oktober door Claire Verlinden

Variaties in de muziek

Onze muziekoctend gaat weer beginnen in oktober en er staat alweer een half jaar muziek in de planning. Wat gaan wij komend jaar weer doen? Er zijn componisten overleden (bv. Fauré in november); er zijn belangrijke festivals zoals het grote Mahlerfestival in Amsterdam.

Vaak vragen mensen hoe componisten aan hun ideeën komen. Componeren lijkt zo'n abstracte bezigheid. Terwijl onze componist des Vaderlands Anne Maartje Lemereis zegt, dat iedereen kan componeren! Net zoals iedereen kan schrijven of versjes maken. Maar je bent dan nog geen grote kunstenaar!



Componisten gebruiken veel aanleidingen om te componeren en één er van is: variaties schrijven op een bekend thema, op een melodie, een leuk ritme of op een bekend lied. Voordeel is: je hebt al een beginnetje. In deze muziekoctend gaan wij van zes bekende componisten stukken

met variaties horen: sommige naar aanleiding van een lied; andere naar een thema van een andere componist, want dat kan ook.

Variëren kan op veel manieren: in tempo, in ritme, andere instrumenten gebruiken, majeur en mineur afwisselen.

Wij beginnen deze ochtend met het bekende liedje *Altijd is Kortjakje ziek* en jullie gaan horen wat Mozart daar allemaal mee gedaan heeft. Niet dat Mozart Kortjakje kende, in Duitsland zingen ze *Morgen komt der Heiligmann* en in Frankrijk zingen ze *Ah! vous dirai-je, maman*. Het was dus al een bekende melodie.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst- ochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.

Busdagtocht op 3 december

Kijken en luisteren in Bennekom met afsluitend diner in de Boerderij de Weistaar in Maarsbergen

Op dinsdag 3 december gaan wij met een zogeheten rolstoelbus naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Het is een welbestede middag. Een volledig op de minder validen gericht middagje uit. In het museum krijgt u uiteraard koffie met gebak aangeboden. U kunt kijken naar allerlei historische voorwerpen in oorspronkelijke decors.



Zo is er een schoolklasje anno 1920 en een garen- en bandwinkeltje van rond 1868. Tevens treft u er een prachtige collectie mechanische muziekinstrumenten aan, zoals

cilinder- en schijven-speeldozen, bewegende en muziek makende figuren, straatpiano's en pijporgels, waaronder een zeldzaam Bruderorgel uit 1860. Al deze muziekinstrumenten worden gedemonstreerd. Een prettige bijkomstigheid is, dat u tijdens de rondleiding en demonstraties er relaxed bij kunt gaan zitten.

Na het bezoek aan het museum gaan wij naar Boerderij de Weistaar. Daar kunt u door het Kaas- en Botermuseum wandelen en een bezoek brengen aan de landwinkel met allerlei lekkere producten en leuke cadeauartikelen. Altijd fijn in de decembermaand.

Daarna gaan wij aan tafel voor een driegangendiner (carpaccio, schnitzel en dessert) met daarna een kopje koffie of thee.

Er kunnen een tweetal personen mee die zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen.

De bus heeft een lift waarmee u in en uit de bus wordt geholpen.

Het opstapschema is als volgt:

12.30 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp

12.50 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1

13.10 uur: Bussum, Verlosserkerk

Rond 20.30 uur zijn wij weer terug in het Gooi.

De prijs van deze dagtocht is € 70,00 per persoon, maar niet leden betalen € 75,00.

Deze prijs is gebaseerd op minimaal 35 deelnemers.

Neem uw zorgverzekeringpas en een legitimatiebewijs mee.

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 15 november aanmelden bij:

Rita Kemink, ☎ 035-8889462 of

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Overgewaaid vanuit Amerika, vindt Halloween in Nederland steeds meer aanhangers.

Het is een feestdag en wordt gevierd op 31 oktober: de dag voor Allerheiligen. De naam is afkomstig van All Hallows Eve, oftewel Allerheiligenavond en heeft Keltische achtergronden. Halloween kent dan ook zijn oorsprong in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.



In de Keltische kalender begon het Nieuwjaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De kinderen verkleedden zich en gingen met lampionnen de straat op om bij huizen aan te kloppen en snoep in ontvangst te nemen. Zoals in delen van Nederland bij Sint Maarten op 11 november. Sint Maarten is van oorsprong een Katholiek feest en dat bijt toch wel met het van oorsprong heidense Halloween. Daarom wordt in gebieden waar aan Sint Maarten wordt gedaan, minder aandacht besteed aan Halloween. Vaak zijn de kinderen bij Halloween verkleed als spoken en andere enge figuren en worden zij ook angstwekkend geschminkt. In de tweede helft van de 19^e eeuw kwamen veel Ierse en Schotse emigranten naar de Verenigde Staten en zij introduceerden daar Halloween. Toen ontstond ook de uitgeholde pompoen met het gezicht, inmid-



dels wereldwijd het symbool voor Halloween. In Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan Halloween. In Suriname wordt het inmiddels groots gevierd. Maar er is toch ook kritiek vanuit verschillende organisaties en kerkgenootschappen op het heidense karakter en het bevorderen van spiritisme door de 'horror kleding.'

En ook omdat het door de commercie zou wor-

den aangezet om de periode tussen de zomervakantie en Sinterklaas wat leven in te blazen.

Wij hebben liever niet dat u verkleed, geschminkt of met lichtjes naar ons SeniorenCafé komt.

Uw aanwezigheid is wel zeer gewenst natuurlijk. Maar wij willen u heel graag herkennen.

Natuurlijk zijn wij deze maand iedere maandagmorgen weer aanwezig in LUNCHROOM Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Altijd vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen:

Fenny Volmers, ☎ 06-53612729

Truus Vos, ☎ 035-6920694

Waarom kruisen wij onze vingers voor geluk?

Vermoedelijk in de hoop op hemelse hulp. Door je middelvinger te kruisen met je wijsvinger maak je een symbolisch schietgebedje. Mogelijk bedachten Romeinse christenen het gebaar om heimelijk trouw te zweren aan de toen verboden religie. Maar hard bewijs daarvoor is er niet. De oudst bekende expliciete beschrijving van 'vingers kruisen' staat in een roman uit de negentiende eeuw: een zeerover kruist zijn vingers om een gelofte kracht bij te zetten. Achter je rug kruisen betekent het omgekeerde: 'Ik zweer niet aan wat ik zeg'. Dit komt mogelijk van het Germaanse eedgebaar, waarbij je met twee vingers in de lucht trouw zweert. Door de vingers stiekem te kruisen, breek je die eed.

Bron: Quest

BEETJE BIJZONDER

KOFFIE • LUNCH • HIGH TEA

JULIANAPLEIN 90 - BUSSUM

T: 06 25 116 266 INFO@BEETJEBIJZONDER.NL

SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

Wist u dat Huizen 40 rijksmonumenten en wel 93 gemeentelijke monumenten herbergt?

Van een flink aantal van die gemeentelijke monumenten was Jan Rebel (1885-1961) de architect. Enkele leden van ons wonen zelfs in deze panden. Rebel was de boerenzoon van een echte Erfgooier en dus een rasechte Huizer. Na de lagere school doorliep hij de ambachtsschool om vervolgens als timmerman bij verschillende bouwbedrijven aan de slag te gaan. In de avonden volgde hij bij een Larens architectenbureau een bouwkundige tekenopleiding. In 1911 richtte hij in Laren zijn eigen architectenbureau op. Vanaf het begin richtte dit bureau zich op de bouw van woonhuizen. Op dat moment bestonden de opdrachten uit de bouw van sociale huurwoningen en bescheiden vrijstaande woningen. In 1917 trad Adam van Vliet bij Rebel in dienst. Eerst als tekenaar, maar steeds meer als ontwerper. Het duo Rebel en van Vliet ontwierp voornamelijk woningen.



Dusdanig vernieuwend en aantrekkelijk, dat het bureau steeds vaker opdrachten voor villa's en landhuizen verwierf. Als Rebel in 1961 overlijdt zet van Vliet het bureau voort.

De opdrachten van Jan Rebel concentreerden zich in het Gooi, de Achterhoek en Noord-Brabant. Maar er kwamen ook opdrachten uit Canada, België, het Verenigd Koninkrijk en voornamelijk Perzië. Bekende werken zijn het Singer Museum, het gemeentehuis van Blaricum en het torenkasteeltje 'De Wolfsdreuivik' nabij Lage Vuursche.

Van Vliet werd begin jaren dertig mede-eigenaar. Sinds 1929 waren de werken van het 'architectenbureau Jan Rebel' enkel van de hand van Adam van Vliet. Desondanks was het Rebel die zijn handtekening op de tekeningen plaatste.

Vandaar dat het logisch is dat Jan Rebel als ontwerper werd gezien, maar het tegendeel is waar. Adam van Vliet toonde hoofdzakelijk interesse in het vak architectuur. Om de naam van het bureau te wijzigen naar bijvoorbeeld 'Architectenbureau Jan Rebel en Adam van Vliet', interesseerde van Vliet niet of nauwelijks. Het vak in het bijzonder had voor hem veel meer betekenis.



Onze vaste locatie voor het SeniorenCafé, de Brassershoeve aan de Waterstraat is weliswaar geen monument, maar wel karakteristiek en sfeervol. Wij zijn er weer op dinsdagmorgen 8 en 22 oktober. Natuurlijk vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer
Rita Kemink, ☎ 035-8889462
Nico de Vries, ☎ 035-5265517

De pompoen

Wij kwamen de pompoen ook al tegen bij het artikel over Halloween op de vorige pagina. Een oud cultuurgewas, dat in Zuid- en Midden-Amerika al 9000-7000 v. Chr. werd verbouwd. Het is familie van de niet eetbare kalebas, de komkommer en de courgette. Er zijn pompoensoorten die alleen voor decoratie worden gebruikt, maar er zijn ook zeer smakelijke varianten. Zoals verwerkt in een gerecht dat deze periode is opgenomen in het assortiment van de Gooise- en Eemlandse Tafel.

**GOOISE TAFEL
EEMLANDSE TAFEL**
maaltijdservice
Eten dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Ontdek onze maaltijdservice

- Wisselend weekmenu, aangepast aan het seizoen
- Smakelijke, gezonde en verse maaltijden
- Boordevol verse groenten
- Diverse diëten zoals natriumarm, gluten-/lactosevrij, gemalen, diabetici, halal en vegetarisch mogelijk
- Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke ingrediënten
- Ruime keuze uit soepen, desserts, fruit en salade
- Maaltijdbezorging alle werkdagen
- Aan huis bezorgd door vaste bezorger

Koelvers vanaf € 8,99 per maaltijd
500g per maaltijd waarvan minimaal 200g groenten
Warm vanaf € 11,50 per maaltijd

www.gooisetafel.nl | info@gooisetafel.nl | Telefoon 035 20 31 277

Kunstochtend op donderdag 17 oktober door Wim Dooge

Giovanni Battista Tiepolo



Giovanni Battista Tiepolo was in zijn tijd de beroemdste Italiaanse frescoschilder, die zich specialiseerde in wandfresco's en plafonds. Hij werd daarom vaak door geestelijke en wereldlijke welgestelden gevraagd om hun paleizen te verfraaien. Hij schilderde meerdere keren schitterende luchten en hemels vol met mythologische en historische figuren. De wijze waarop Tiepolo speelde met het perspectief, gaf bezoekers het gevoel dat zij bijna in bovenaardse sferen vertoefden met als bijkomend effect dat de zalen met deze fresco's veel hoger leken. Hij heeft in zijn lange leven niet alleen in Italië gewerkt, maar ook in Duitsland en in Spanje. De afgelopen zomer heeft Wim Dooge veel van zijn werken bekeken op de originele plaats waarvoor Tiepolo ze heeft geschilderd. Hij neemt u dus weer mee op reis.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.

Eigenzinnige

Eigenzinnige: iemand die jouw mening niet deelt.

Jules Kinnaer, Belgisch dichter (1939-2005)

Bezoek ons nabestaanden steunpunt: www.jadeuitvaartwinkel.nl

Van Vuure
Begrafenis en Crematie Onderneming

Dag en nacht bereikbaar
(035) 624 75 31
www.vanvuure.nl

Verslag van de dagtocht naar Doesburg

Op 22 augustus vertrokken wij, onder prima weersomstandigheden, naar het prachtige Hanzenstadje Doesburg. Ook bijzonder positief was, dat de bus, met 49 busgasten, volledig vol zat. Sterker nog: er was ook nog een flinke wachtlijst. Bijna 25% van ons ledenbestand meldde zich aan voor dit uitje. Een absoluut record. Jammer was natuurlijk wel, dat een aantal leden, dat ook mee had gewild, niet mee kon. De lunchroom en de paardentrans boden maar plek aan maximaal 50 personen.

In lunchroom La Fleur, een sfeervolle gelegenheid in het centrum van Doesburg, stond bij aankomst al een heerlijke appelpunt op ons te wachten. Na de koffie stapten wij in een van de twee heuse paardentrans, ieder getrokken door drie prachtige Noorse fjordenpaarden, een van de oudste en zuiverste paardenrassen ter wereld.



Een mooie tocht door de omgeving van Doesburg volgde. Daarna een voortreffelijke lunch, weer in lunchroom La Fleur. Natuurlijk ontbrak de mosterdsoep niet. Een heerlijke variant, volgens menige busgast. En voor wie geen mosterdsoep lustte was er een voortreffelijke tomatensoep. Na onder andere het broodje kroket, was het haast maken, want om twee uur werden wij verwacht in het Mostermuseum van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.

Een kleinschalig museum met veel leuke informatie en tentoongestelde artikelen.

Een aantal busgasten koos na het bezoek aan het museum voor een verblijf op het terras: het was immers prima weer. Er werd ook wel wat gewinkeld, maar een flink aantal besloot het Laliq museum te bezoeken. Dit museum is gewijd aan de wereldberoemde juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945). In het museum waren ook tentoonstellingen van Jan Toorop en Kees van Dongen. Daarna was het weer instappen voor de terugreis.

Het was een prachtige dag, die natuurlijk in prima sfeer verliep.

Rita Kemink & Nico de Vries

Samen lunchen Bussum

Lieve leden,

Wij nemen u in dit verhaal, zoals wel vaker, mee terug naar het verleden. Naar 1754 om precies te zijn. Op 3 oktober aanstaande is het 450 jaar geleden dat Leiden door de geuzen werd bevrijd van de Spanjaarden. Enkele jaren daarvoor waren de Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, in opstand gekomen tegen het Spaanse Rijk. Iets dat later de Tachtigjarige Oorlog genoemd zou worden.



Groothertog Alva werd gestuurd om orde op zaken te stellen. Aanvankelijk koos Leiden voor de zijde van Spanje, maar veranderde later van mening. Dit had tot gevolg dat Alva in 1573 zijn tenten voor Leiden op-

sloeg. De Leidenaars hadden zich goed voorbereid en voldoende eten ingeslagen, dus kwamen zij de eerste belegering goed door. Het Spaanse leger trok zich terug om assistentie te verlenen bij de slag op de Mokerheide. In 1574 echter kwam Alva terug, nu met een groter leger. Toen bleek dat Leiden zich niet goed had voorbereid. Het beleg van Leiden kostte veel slachtoffers, enerzijds door de honger, anderzijds door de pest. Het stadsbestuur weigerde zich echter gewonnen te geven en enkele maanden later kwam de bevrijding. Willem van Oranje en de watergeuzen bereikten Leiden in de nacht van 2 op 3 oktober en de Spanjaarden sloegen op de vlucht.



De watergeuzen hadden haring en wittebrood meegenomen voor de Leidenaren en dit wordt op 3 oktober nog traditiegetrouw gegeten. Daarnaast is ook hutspot vaste prik.

Het verhaal gaat, dat een Leidse jongen, Cornelis Coppensz., op 3 oktober een pot met wortelen, ui, vlees en pastinaak vond in een verlaten Spaans legerkamp. Een gerecht dat wij nu kennen als hutspot. Altijd lekker in de herfst en winter.

Het is misschien wat minder weer als wij weer gaan lunchen, maar hutspot zal niet op het menu staan. Er staat wel ander lekkers op de kaart. Wij gaan weer Samen lunchen op zaterdag 19 oktober aanstaande.

Natuurlijk bij de ons vertrouwde lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 te Bussum. De lunch vangt aan om 12.30 uur. U kunt zich voor deze lunch aanmelden tot donderdag 17 oktober.

Dit kan bij:

Lidemey Visser, ☎ 035-8889959 of
Ditte van Doorn, ☎ 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.

Oorlog

Als de Weg wordt gevolgd, gebruikt men paarden om de akkers te ploegen. Als de Weg niet wordt gevolgd gebruikt men paarden om oorlog te voeren.

Lao-Tse, Chinees filosoof (ca. 600 v. Chr.)

Geen snelle
hoortest,
Maar eerst rustig
luisteren naar u.

**Maak nu een afspraak
en bel 035 695 06 12**

Lambertus Hortensiuslaan 12,
1412 GW Naarden

www.oorwerk.nl

Oorwerk
Audiciens

Filosofieochtend op donderdag

24 oktober door Wim Dooge

Friedrich Nietzsche



De fascinerende en eigenzinnige filosoof Friedrich Nietzsche heeft tot op de dag van vandaag grote invloed op ons denken. Als een van de grote filosofen van eind 19^e en begin eeuw 20^e voerde hij een felle strijd tegen de bedrieglijke burgerlijke moraal en het lauwe christelijke geloof. Nietzsche voorziet, dat steeds minder mensen in God zullen blijven geloven. Maar daarbij dreigt wel een gevaar, waarschuwt hij: de Europese moraal is gefundeerd op het idee van een God. Wat gebeurt er als wij dit idee laten vallen? Waar kunnen wij ons wereldbeeld, onze waarheid, dan nog op funderen? Wim Dooge zal met u zijn moeizaam verlopen leven bespreken, waarbij o.a. de relatie met Lou Salome aan de orde zal komen. En natuurlijk zal hij stilstaan bij verschillende werken van deze boeiende denker.

Voor de Filosofieochtend geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.

Citaten van Nietzsche

Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor mensen die niet kunnen vliegen.

Het voordeel van een slecht geheugen is, dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.

Als echtgenoten niet samenleefden, zouden er meer goede huwelijken zijn.

Het Spiegel

Voordat de spoorlijn er was, was het Spiegel een natuurgebied. Er waren bosjes, heidevelden, stuivende zandvlaktes, weilanden en wat akkertjes, die 'kamp' werden genoemd. Het Lage Kamp van toen heet nu het Laegieskamp. Hier en daar stonden boerderijtjes en schuren en er waren bos- en zandpaadjes. Waar nu de Spiegelstraat ligt, lagen toen wat boerderijtjes bij elkaar. Dat gebied werd de Achterbuurt genoemd, omdat het achteraf lag. Dat wil zeggen een eindje buiten het centrum van Bussum. Toen de spoorlijn werd aangelegd, kochten enkele heren met vooruitziende blik goedkoop grond in het Spiegel. Als het station er eenmaal zou zijn, konden zij die grond duur verkopen aan rijke Amsterdammers, die in een schone en gezonde omgeving wilden wonen. Bussum was nu immers per trein prima bereikbaar vanuit Amsterdam. Met de trein reizen was best duur, want een retourtje kostte 1,75 gulden en dat was net zoveel als een werkmans op een dag verdiende. Nadat het station in 1874 geopend was, lieten steeds meer mensen grote villa's in het Spiegel bouwen. Er werd gebouwd aan bestaande, veelal kronkelige (zand) paden, wat je terugziet in het Spiegel van nu. Er was één lang recht pad: het Oude Zandpad, nu de Koningslaan. Veel Amsterdammers kwamen aanvankelijk vooral 's zomers in Bussum wonen, als de grachten in Amsterdam stonken. Met de trein gingen zij overdag naar hun werk. Een van de heren die grond kocht, was Johannes Loman. Om kopers te lokken liet hij vlak bij het station aan de overkant van het spoor het inmiddels verdwenen hotel Nieuw Bussum bouwen, op de plek waar nu de flats van het Oranjepark staan. Hij zorgde er ook voor dat er snel een school kwam in het Spiegel: Instituut Gooiland (nu de Gooilandschool) opende in 1876 zijn deuren. Daar konden de kinderen naar school die in de prachtige villa's kwamen te wonen, die inmiddels verrezen waren. In 1884 vestigde zich in de vroegere Achterbuurt langs het spoor de chocoladefabriek van Bensdorp, waar veel mensen uit het dorp werk vonden. De Bensdorpgebouwen zijn inmiddels omgebouwd tot een appartementencomplex.



station in 1874 geopend was, lieten steeds meer mensen grote villa's in het Spiegel bouwen. Er werd gebouwd aan bestaande, veelal

kronkelige (zand) paden, wat je terugziet in het Spiegel van nu. Er was één lang recht pad: het Oude Zandpad, nu de Koningslaan. Veel Amsterdammers kwamen aanvankelijk vooral 's zomers in Bussum wonen, als de grachten in Amsterdam stonken. Met de trein gingen zij overdag naar hun werk. Een van de heren die grond kocht, was Johannes Loman. Om kopers te lokken liet hij vlak bij het station aan de overkant van het spoor het inmiddels verdwenen hotel Nieuw Bussum bouwen, op de plek waar nu de flats van het Oranjepark staan. Hij zorgde er ook voor dat er snel een school kwam in het Spiegel: Instituut Gooiland (nu de Gooilandschool) opende in 1876 zijn deuren. Daar konden de kinderen naar school die in de prachtige villa's kwamen te wonen, die inmiddels verrezen waren. In 1884 vestigde zich in de vroegere Achterbuurt langs het spoor de chocoladefabriek van Bensdorp, waar veel mensen uit het dorp werk vonden. De Bensdorpgebouwen zijn inmiddels omgebouwd tot een appartementencomplex.

Handwerkclub

Beste leden,

Wat hebben wij dit jaar toch veel mooie zomerse dagen, al zal het voor sommigen te warm zijn. Met dat mooie weer dachten wij: wat zou het leuk zijn als wij een keer met handwerken buiten konden zitten. Ik had dat al eerder geïnformeerd en het zou geen probleem zijn. En het is gelukt, op woensdag 28 augustus. Ik ben op tijd naar de Palmpit gegaan en heb de tafels en stoelen met enkele andere dames verzet naar de zijkant van het terras. Vervolgens hebben wij heerlijk buiten gehandwerkt. Dames die later kwamen waren helemaal verrast en schoven aan. Wij zaten heerlijk in de schaduw, met af en toe een beetje wind. Ik heb getrakteerd op een ijsje. Dat zou ik nog doen vanwege mijn verjaardag in april. De drankjes werden voor ons buiten geserveerd. Na afloop hebben we met elkaar de tafels en stoelen weer teruggezet. Onderstaand een foto, want wanneer zal dit weer voorkomen?



De woensdagen dat wij weer bij elkaar komen zijn deze maand: 9 en 23 oktober. Altijd van 14.00 tot 16.00 uur.

Ons adres is: de Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum.

Rita Beun-Kroonenburg,

☎ 035-6940538 of ☎ 06-46547533,

✉ rita@beun.net

Kent u deze breisteek?

De boordsteek

De boordsteek is, wanneer elasticiteit vereist is, de ideale keuze. De steek wordt gevormd door afwisselend rechtse en averechtse steken over meerdere rijen, waardoor een flexibele rand ontstaat. Perfect voor mouwen en halslijnen.

'Gouden Koets' voor ouderen in de Hilversumse Meent



De Hilversumse Meent heeft een eigen 'Gouden Koets'. De nieuwe Meentmobiel brengt minder mobiele ouderen naar het winkelcentrum, huisarts of bij familie langs. Het omgebouwde golfkarretje heeft een afbeelding gekregen van een gouden koets. Wethouders Gerben van Voorden en Bart Heller onthulden de Gouden Koets bij wijkcentrum De Kruisdam. Stichting Gouden Dagen uit Utrecht heeft ervoor gezorgd dat de 'koets' een koninklijke aankleding heeft gekregen. Het wagentje rijdt tijdens de openingstijden van 't Praathuis, dat gevestigd is in De Kruisdam. Er zijn zeven vrijwillige chauffeurs, die van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur rijden.

Dit met een pauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur. De koets haalt de passagiers op bij de gewenste locatie en kan onder andere naar het centrum van Bussum of langs huisartsen. Ook voor familiebezoeken kunnen er ritjes ingepland worden. De stichting denkt nog na over een pendeldienst naar de markt van Bussum op donderdag. Ouderen kunnen van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur bellen om een afspraak te maken voor het inplannen van een ritje: ☎ 035-7855044

Het gebruik van de Gouden Koets is gratis.

Bronnen: Gooi- en Eemlander, Noord-Hollands Dagblad

Tweede jeugd

Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom.

Alexander Pola, acteur en tekstschrijver (1914-1992)

TV-Hits van toen

De Fabeltjeskrant

De Fabeltjeskrant was een dagelijks terugkerende korte uitzending vlak voor kinderbedtijd.

De eerste uitzending vond plaats op 29 september 1968. In augustus 1974 kwam er een einde aan de Fabeltjeskrant.

Deze serie was zo interessant en ook herkenbaar dat ook veel volwassenen hiervan genoten. Meneer de Uil deed verslag van de dagelijkse gebeurtenissen in het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. Aan het einde van iedere aflevering wenste Meneer de Uil de 'kijkbuiskinderen' een goede nachtrust toe, waarna hij zelf ook de ogen sloot, maar vervolgens met zijn rechteroog (voor de 'kijkbuiskinderen' dus links) nog even knipoogde. In 2005 werd de Fabeltjeskrant, in het kader van 50 jaar kindertelevisie, gekozen tot het beste kinderprogramma van de 20^e eeuw.



De eerste fabels en personages waren geïnspireerd op de Franse schrijver Jean de la Fontaine, maar al snel ging het programma meer op het echte leven lijken. Het aantal kijkers lag tussen de één en twee miljoen per dag. Vaak kwamen er in de uitzendingen zaken aan de orde, die ook speelden in de landelijke politiek. Op dat moment was Joop den Uyl minister-president.

Natuurlijk kennen wij nog een flink aantal bewoners van het Grote Dierenbos. Zoals Ed en Willem Bever met hun stoommachine. Het door hen gezongen 'Stoomlied', gooide nog hoge ogen op de nationale hitparade. En natuurlijk de pinnige Juffrouw Ooievaar of de zenuwachtige en altijd ijverige Truus de Mier (tuut-tuut-tuut-tuut). Zoef de Haas, het snelste dier in het bos, was ook een prominente bewoner.

En wat te denken van Bor de Wolf, de eigenaar van het café Het Praathuis, waar de bewoners van het bos de laatste nieuwtjes uitwisselden. Dit onder het genot van een portie beukenootjes en een glas groene of rode grenadine.



Anders dan je van wolven zou verwachten was Bor een vreedzaam en emotioneel dier. Als hij van zijn stuk werd gebracht, wat regelmatig gebeurde, zei hij vervolgens: "Huuu, ik ga wel naar het Enge Bos." Daar kwam hij vervolgens dan weer tot rust. De stemmen van de dieren werden inge-

sproken door allerlei acteurs zoals Frans van Dusschoten (o.a. Meneer de Uil en Willem Bever), Ger Smit (o.a. Bor de Wolf en Ed Bever) en Elsje Scherjon (o.a. Juffrouw Ooievaar en Truus de Mier).

Vanaf 1985 werd er een nieuwe reeks afleveringen gemaakt. Deze uitzendingen liepen tot 1989. Hierna stopte de publieke omroep en nam RTL-4 de serie over. De samenleving van die tijd weer Spiegelde zich ook in het Grote Dierenbos. Nederland was inmiddels multicultureel geworden. Nieuwe dieren als ZaZa Zebra en Mister Maraboe werden geïntroduceerd; deze waren afkomstig uit het Derde Dierenbos. Een duidelijke verwijzing naar de Derde Wereld.

Het succes van de eerste serie werd echter nimmer geëvenaard. Het was destijds vernieuwende en voor jong en oud leuke televisie.

Bron: Redactie

Website

www.seniorenvereniginggooisemer.nl



Op de website vindt u eventueel aanvullende informatie die voor u interessant kan zijn.

Door het aanklikken van de advertenties, komt u automatisch op de website van de adverteerders.



Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM)

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren.

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters.....Voornaam.....

Naam.....

Adres/huisnummer.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Mijn IBAN-nummer:.....

Geboortedatum.....

Telefoon en/of mobiel nr.....

E-mailadres.....

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven.

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2^e persoon woonachtig op hetzelfde adres bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2^e persoon op hetzelfde adres betaalt dan € 10,00.

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1^e maand van het kalenderjaar.

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.....

Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl

Datum:.....Handtekening.....

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan:

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,

✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl



Voor een aandachtsvol
ingekleurd afscheid

Ook als je elders
bent verzekerd

06 44 77 60 36 (24/7)
mandalauitvaartbegeleiding.nl

Daphne de Bakker

ONLINE GEDRUKT BIJ
SAXOPRINT



Notariskantoor Goossens

- Testament
- Levenstestament
- Schenking
- Voogdijbenoeming

Heeft u wensen voor uw nabestaanden? U kunt het
maar beter vast laten leggen en zo uw nalatenschap
goed regelen.

T (035) 303 71 67 | info@notarisgoossens.nl | notarisgoossens.nl



**Professionele Bewindvoering
Het Gooi & Omstreken**

Humaan Bewind

Humaan Bewind Huizen, Postbus 349, 1270 AH HUIZEN
035-5337305 info@humaanbewind.nl www.humaanbewind.nl



Maaltijdservice

om op te eten

NIEUWSGIERIG?
Vraag een
proefbox aan
voor:

3 maaltijden
€15,99
OF
4 maaltijden
€19,99

BESTELLEN
Telefoon:
06 25 23 63 20
E-mail:
mirjam@om-op-te-eten.nl

ALLES KAN, NIETS MOET!

- Ruim assortiment van 75 koelverse maaltijden
- Diverse smakelijke voor- en nagerechten
- Eén vast gezicht voor bestellen en bezorgen (tot in uw koeling desgewenst)
- Diverse dieetwensen mogelijk
- Abonnement afsluiten is niet nodig
- Bezorgen is geheel gratis
- Extra service: boodschappen mee te bestellen

www.om-op-te-eten.nl

Colofon

ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari en augustus.

Bestuur

Voorzitter: Nico de Vries, ☎ 035-5265517
 ✉ voorzitter@seniorenvereniginggooisemer.nl
 Penningmeester: Annelies Heijnen, ☎ 035-6950722
 ✉ penningmeester@seniorenvereniginggooisemer.nl
 1^e Secretaris: Rita Kemink, ☎ 035-8889462
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl
 2^e Secretaris: vacant
 Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra, ☎ 035-6910276
 ✉ alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemer.nl

AVG-coördinator

Nico de Vries, ☎ 035-5265517
 ✉ avg@seniorenvereniginggooisemer.nl

Redactie ASGM Nieuws

✉ redactie@seniorenvereniginggooisemer.nl

Distributiebegeleider

Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf
 ☎ 035-6937839, ✉ riekyydegraaf@hotmail.com

Ledenadministratie

Rita Kemink
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Correspondentieadres

De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Lid worden van de ASGM

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u € 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine vergoeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. Op de website vindt u een aanmeldformulier.

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar opzeggen.

Website

www.seniorenvereniginggooisemer.nl

Bankrekening

NL07RABO0314029087, ten name van ASGM.

Advertenties

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in het ASGM Nieuws.

Regels voor bustochten

Aanmelding

Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij:
 Rita Kemink, ☎ 035-8889462
 Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Betaling

Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschreven op rekening NL07RABO0314029087, t.n.v. ASGM onder vermelding van datum van de busreis en naam (namen).

Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum is ontvangen, kunt u niet mee. Als er minder dan vijftien aangemeldingen zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan hiervan bericht en het geld wordt aan u teruggestort.

Diëten

Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan op bij het aanmelden.