

Busdagtocht op 3 december

Kijken en luisteren in Bennekom met afsluitend diner in de Boerderij de Weistaar in Maarsbergen

Op dinsdag 3 december gaan wij met een zogeheten rolstoelbus naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Het is een welbestede middag.

Een volledig op de minder validen gericht middagje uit. In het museum krijgt u uiteraard koffie met gebak aangeboden. U kunt kijken naar allerlei historische voorwerpen in oorspronkelijke decors. Zo is er een schoolklasje anno 1920 en een garen- en bandwinkeltje van rond 1868.



Tevens treft u er een prachtige collectie mechanische muziekinstrumenten aan, zoals cilinder- en schijven-speeldozen, bewegende en muziek makende figuren, straatpiano's en pijporgels, waaronder een zeldzaam Bruderorgel uit 1860. Al deze muziekinstrumenten worden gedemonstreerd. Een prettige bijkomstigheid is, dat u tijdens de rondleiding en demonstraties er relaxed bij kunt gaan zitten.

Na het bezoek aan het museum gaan wij naar Boerderij de Weistaar. Daar kunt u door het Kaas- en Botermuseum wandelen en een bezoek brengen aan de landwinkel met allerlei lekkere producten en leuke cadeauartikelen. Altijd fijn in de decembermaand.

Daarna gaan wij aan tafel voor een driegangendiner (carpaccio, schnitzel en dessert) met daarna een kopje koffie of thee.

Er kunnen een tweetal personen mee die zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen.

De bus heeft een lift waarmee u in en uit de bus wordt geholpen.

Het opstapschema is als volgt:

12.30 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp

12.50 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1

13.10 uur: Bussum, Verlosserkerk

Rond 20.30 uur zijn wij weer terug in het Gooi.

De prijs van deze dagtocht is € 70,00 per persoon, maar niet leden betalen € 75,00.

Deze prijs is gebaseerd op minimaal 35 deelnemers.

Neem uw zorgverzekeringspas en een legitimatiebewijs mee.

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 15 november aanmelden bij:

Rita Kemink, 035-8889462 of

Nico de Vries, 035-5265517