

SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

De zomer is in aantocht, bron van plezier voor velen, maar voor anderen ook 'komkommertijd'. Een uitdrukking die aangeeft dat er eigenlijk niets te beleven valt. Iedereen is met vakantie, dus weinig tot geen echt nieuws. Maar wij hebben ons eens even verdiept in de komkommer, want wat weten wij daar nu echt van? Wij vinden de komkommer altijd bij de groenten in de supermarkt, maar de komkommer is eigenlijk fruit. Het is namelijk een vrucht van de komkommerplant, net zoals de appel een vrucht is van de appelboom.



Een goede manier om te bepalen of iets groente of fruit is, is om te kijken of iets zaadjes heeft.

En bij de komkommer is dat natuurlijk het geval.

De lange zaadlijst loopt midden door de komkommer.

Ook in de keuken gebruiken wij de komkommer alsof het groente is. Bijvoorbeeld in een frisse salade of als garnering. De komkommer komt oorspronkelijk uit Azië. En geloof het of niet, het is familie van de meloen. Zij stammen af van hetzelfde plantengeslacht. De komkommer komt al heel lang in Europa voor. Bekend is, dat de Romeinse keizer Tiberius een groot fan van

de komkommer was. Hij at ze iedere dag. Ook Karel de Grote liet ze in de achtste en negende eeuw groeien in zijn tuinen in Italië. Het duurde tot begin 1500 voor de komkommer de oversteek maakte naar Engeland. Catharina van Aragon, de vrouw van de toenmalige vorst Hendrik de Achtste, wilde ze in haar Spaanse salades. En Columbus nam de komkommer in 1494 mee naar Haïti. Van daaruit kwam de komkommer in Amerika.

Het record van de zwaarste komkommer staat op 12,9 kilo en dat van de langste op 107 centimeter.

In Noorwegen en Denemarken noemen ze de komkommer 'agurk', in

Zweden heet hij 'gurka' en onze Oosterburen noemen hem 'Gurke'.

De Duitse naam voor augurk is 'Gewürzgurke', vrij vertaald: kruidenkomkommer.

Tegenwoordig worden er in Drente weer augurken geteeld; dit speciaal voor de firma Kesbeke.

Zo heeft u in deze spreekwoordelijke 'komkommertijd' toch nog iets opgestoken over de echte komkommer.

Bij ons SeniorenCafé is het nooit komkommertijd; er zijn altijd wel wetenswaardigheden uit te wisselen.

Wij hebben natuurlijk onze vaste bezoekers maar het is altijd fijn een onbekend gezicht te zien.

En dat gebeurt gelukkig met regelmaat. Waarna iemand, die een aantal keren ons Café en/of het Samen lunchen bezocht heeft, besluit lid te worden van onze vereniging. Het SeniorenCafé of het Samen lunchen is een uitstekende manier om onze vereniging en haar leden te leren kennen.



Wij zijn op 16 en 30 juli en op 13 en 27 augustus weer te vinden in de sfeervolle Brassershoeve aan de Waterstraat. Zoals altijd op de dinsdagmorgen vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer

Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Bron: Quest.nl