

SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Het voorjaar is, althans meteorologisch, begonnen. De bloemen gaan weer in bloei. Wist u overigens dat het madeliefje door het Nederlandse volk gekozen is tot nationale bloem?

Je zou denken dat het de tulp was. Wereldwijd zijn wij toch bekend om onze molens en de tulp? Maar de tulp komt oorspronkelijk uit een gebied dat wij nu Kazachstan noemen. Tulpen gedijen het beste in een klimaat van lange lentes met koude nachten en een droog klimaat.

Centraal Azië is zo'n gebied.



De aankomst van een vracht tulpenbollen in Antwerpen in 1562 was het begin van de Europese tulpenteelt. Rond 1630 ontstond er in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden een ware 'tulpenmanie', ook wel 'tulpengekte' of 'bollengekte' genoemd. De rage was eind 1636, begin 1637 op haar hoogtepunt. In februari 1637 zakte de markt echter in elkaar. De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste, goed gedocumenteerde, 'bubbel' (speculatiegolf) in de wereldgeschiedenis.

Al kort na 1600 begon de prijs van de tulp enorm te stijgen. Franse hofdames betaalden honderden guldens voor een

tulpenbloem, die zij dan tijdens een galabal op hun decolleté droegen.

In de Nederlandse Gouden Eeuw bereikten de tulpenbollen astronomische hoogten. Zij werden verkocht voor meer dan het tienvoudige jaarsalaris van een ervaren vakman

In 1623 kostte één populaire tulpenbol al f. 1.000,00, zes keer het jaarsalaris van een arbeider. In 1635 werd een koop geregistreerd van 40 tulpenbollen voor een bedrag van f. 100.000,00. Op dat moment kostten zes vette varkens een totaalbedrag van f. 240,00.

Een bol van de beroemdste tulp, de Semper Augustus, werd in Haarlem verkocht voor een bedrag van f. 6.000,00.

De prijs die daar ook betaald moest worden voor een grachtenpand.

Begin februari 1637 stortte de windhandel in, toen een handelaar plotseling bleef zitten met een partij bollen. Vervolgens kelderden overal in Holland en Utrecht de prijzen. Er ontstonden chaotische situaties over de geldigheid van afgesloten contracten. Vaak bleek dat handelaren bollen hadden doorverkocht die zij niet bezaten, aan handelaren, die niet het geld hadden om deze bollen te betalen. Voor velen dreigde het faillissement en daarmee diepe armoede. In werkelijkheid liep het veelal met een sisser af. De contracten werden gewoon over en weer niet nagekomen. De kopers hoefden niets te betalen aan de leveranciers die niets konden leveren.

De eerste economisch krach was ten einde en de markt voor tulpenbollen herstelde zich weer.



Misschien staan er ook wel tulpen op tafel bij ons SeniorenCafé bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Tulpen of geen tulpen; wij zijn er iedere maandagochtend vanaf 10.30 uur. U komt toch ook een kijkje nemen?

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen,

Fenny Volmers, ☎ 06-53612729

Truus Vos, ☎ 035-6920694