

ASGM NIEUWS

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

In dit nummer o.a.

Van de voorzitter	2
Agenda	
Algemene Ledenvergadering	3
Compensatie stijgende energiekosten	
SeniorenCafé Bussum	4
SeniorenCafé Huizen	5
Handwerkclub	6
Kunstochtend op zowel 18 als 25 april	
Samen lunchen Bussum	7
Busdagtocht naar Texel	8
Van een enthousiaste gastheer	
Geld pinnen? Oplichtingstrucs	9
Herinneringen van een Bussumse jongen	10
Rijbewijskeuringen	
Aanmeldingsformulier	11
Colofon	12

jaargang 8 nummer 3
april 2024



Van de voorzitter

Beste leden,

Het wordt voorjaar; wij laten de donkere dagen achter ons. En hopelijk ook die met regen, want het was een natte winter. Verlangt u ook zo naar de lente? Weer genieten van de ontluikende natuur: bomen die uitlopen en gaan bloeien.

De vogels en dieren die druk in de weer zijn met het verzorgen van hun jongen. Dat is toch altijd weer genieten?

Maar ik hoop oprecht, dat het ook, figuurlijk, lente wordt in de huidige brandhaarden van de wereld. Oekraïne, dat zijn derde oorlogsjaar ingaat en inmiddels het gevoel heeft met de rug tegen de muur te staan. En de Gazastrook waar voornamelijk kansloze burgers het slachtoffer worden van het, zich al tientallen jaren voortslepende, Palestijnse conflict. In beide oorlogen lijkt de oplossing nog ver te zoeken. Daar is echter de wil van beide strijdende partijen voor nodig. En die lijkt, zowel met betrekking tot Oekraïne als de Gazastrook, vooralsnog ver te zoeken. Dit alles mag overigens geen reden zijn om in deze situaties te berusten, integendeel. Het is te hopen dat de realiteitszin van machthebbers en de diplomatie en politieke druk uit de rest van de wereld, tot wapenstilstand en vrede leiden.

Er is veel leuks te lezen in deze editie van het ASGM Nieuws, maar ik wil u in het bijzonder wijzen op onze bustocht naar Texel op 22 mei. U leest hierover op pagina 8.

Tot slot: deze maand, bij hoge uitzondering, twee keer een Kunstochtend. Wim Dooge bespreekt op 18 april Frans Hals en op 25 april Max Beckmann. Van beide loopt de komende maanden nog een tentoonstelling. Prachtige schilders; deze ochtenden mag u niet missen! De vernieuwende, vaak ondeugende Frans Hals en de Duitse expressionist Max Beckmann: grootheden!

Met hartelijke groet,
Nico de Vries

Website

www.seniorenvereniginggoisemeren.nl

Op de website vindt u eventueel aanvullende informatie die voor u interessant kan zijn. Door het aanklikken van de advertenties, komt u automatisch op de website van de adverteerders.

Overleden:

Dhr. B. Polen, Naarden

Dhr. H.J.R. Welker, Naarden

Agenda

Ma	8 apr.	SeniorenCafé Bussum
Di	9 apr.	SeniorenCafé Huizen
Wo	10 apr.	Handwerkclub
Do	11 apr.	Algemene Ledenvergadering
Ma	15 apr.	SeniorenCafé Bussum
Do	18 apr.	Kunstochtend
Za	20 apr.	Samen lunchen Bussum
Ma	22 apr.	SeniorenCafé Bussum
Di	23 apr.	SeniorenCafé Huizen
Wo	24 apr.	Handwerkclub
Do	25 apr.	Kunstochtend
Ma	29 apr.	SeniorenCafé Bussum

Plekje vrij in de agenda

Wo 22 mei Busdagtocht naar Texel

Film: Bedevaart voor de natuur

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april



Als wij daartoe de gelegenheid hebben vertonen wij na afloop van de vergadering

de film Bedevaart voor de natuur.

In 2007 trokken herders Johan en Mirjam met hun hond Flo en 54 Drentse heideschape over de Utrechtse Heuvelrug van Rhenen naar de kust van het Gooimeer bij Naarden. Onderweg kwamen zij veel barrières tegen zoals spoorlijnen en wegen. Het doel van deze tocht was dan ook om aandacht te vragen voor verbinding van natuurgebieden over de gehele Utrechtse Heuvelrug. Een zeer bijzondere documentaire.

Bezoek ons nabestaanden steunpunt: www.jadeuitvaartwinkel.nl

Van Vuure
Begrafenis en Crematie Onderneming

Dag en nacht bereikbaar
(035) 624 75 31
www.vanvuure.nl

Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 2024



Op donderdag 11 april houden wij weer een ledenvergadering en wel van 10.30 uur tot 12.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.

**Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.**

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 30 november 2023 *)
4. Jaarverslag ASGM 2023 **)
5. Financieel jaarverslag 2023 ***)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie 2024
8. Rondvraag
9. Sluiting

- *) De concept-notulen van de ALV van 30 november 2023 vindt u op pagina 10 en 11 van ons Nieuws van maart.
- **) Het jaarverslag 2023 vindt u op pagina 12 t/m 14 van ons Nieuws van maart.
- ***) Het financiële jaarverslag is vanaf 20 maart op te vragen bij: Annelies Heijnen,
☎ 035-6950722 of ✉ penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw stem uitbrengen via een stemmachtiging (zie pagina 2 van ons Nieuws van maart).

Een lid kan maximaal 2 andere leden vertegenwoordigen.

Wilt u het Nieuws van maart meenemen naar de vergadering?

Compensatie stijgende energielasten



Vanwege de gestegen energieprijzen bood de overheid in 2023 verschillende compensatiemaatregelen. In 2024 blijft alleen het Tijdelijk

Noodfonds Energie van kracht.

Tijdelijk Noodfonds Energie in 2024

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een lager inkomen. Zij kunnen financiële steun aanvragen bij het fonds.

Het Tijdelijk Noodfonds is vanaf 22 januari weer open. Op basis van de vele aanvragen begin dit jaar is de inschatting dat de beschikbare € 60 miljoen eind februari op is. Een aantal energieleveranciers maken € 8 miljoen extra vrij voor het Noodfonds. De Rijksoverheid vult dit bedrag aan met € 16 miljoen. In totaal is er dus € 24 miljoen extra beschikbaar.

De voorwaarden om er een beroep op te kunnen doen, zijn versoepeld. Huishoudens kunnen in 2024 in de volgende gevallen een beroep doen op het fonds:

- Heb je een inkomen tot 130% van het sociaal minimum? Dan kun je steun aanvragen als je 8% of meer van je inkomen kwijt bent aan de energierekening.
- Heb je een inkomen tot 200% van het sociaal minimum? Dan kun je steun aanvragen als je 10% of meer van je inkomen kwijt bent aan de energierekening.

Het sociaal minimum bedraagt in 2024 voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden € 2.069,30 bruto per maand en voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar € 1.473,56 bruto per maand.

Let op: Het gaat hierbij om het gezamenlijke inkomen van het gehele huishouden. Het Tijdelijk Noodfonds betaalt het deel van je maandelijkse energierekening, dat meer is dan deze 8% dan wel 10% van je inkomen dat je kwijt bent aan de energierekening.

Via <https://www.noodfondsennergie.nl> kun je een aanvraag indienen.

Bron: Vereniging Eigen Huis/site UWV

Maaltijdservice

NIEUWSGIERIG?
Vraag een proefbox aan voor:

3 maaltijden €15,99
OF
4 maaltijden €19,99

ALLES KAN, NIETS MOET!

- Ruim assortiment van 75 koelverse maaltijden
- Diverse smakelijke voor- en nagerechten
- Eén vast gezicht voor bestellen en bezorgen (tot in uw koeling desgewenst)
- Diverse dieetwensen mogelijk
- Abonnement afsluiten is niet nodig
- Bezorgen is geheel gratis
- Extra service: boodschappen mee te bestellen

BESTELLEN
Telefoon: 06 25 23 63 20
E-mail: mirjam@om-op-te-eten.nl

www.om-op-te-eten.nl

SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Het voorjaar is, althans meteorologisch, begonnen. De bloemen gaan weer in bloei. Wist u overigens dat het madeliefje door het Nederlandse volk gekozen is tot nationale bloem?

Je zou denken dat het de tulp was. Wereldwijd zijn wij toch bekend om onze molens en de tulp? Maar de tulp komt oorspronkelijk uit een gebied dat wij nu Kazachstan noemen. Tulpen gedijen het beste in een klimaat van lange lentes met koude nachten en een droog klimaat. Centraal Azië is zo'n gebied.



De aankomst van een vracht tulpenbollen in Antwerpen in 1562 was het begin van de Europese tulpenteelt. Rond 1630 ontstond er in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden een ware 'tulpenmanie', ook wel 'tulpengekte' of 'bollengekte' genoemd. De rage was eind 1636, begin 1637 op haar hoogtepunt. In februari 1637 zakte de markt echter in elkaar. De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste, goed gedocumenteerde, 'bubbel' (speculatiegolf) in de wereldgeschiedenis.

Al kort na 1600 begon de prijs van de tulp enorm te stijgen. Franse hofdames betaalden honderden guldens voor een tulpenbloem, die zij dan tijdens een galabal op hun decolleté droegen. In de Nederlandse Gouden Eeuw bereikten de tulpenbollen astronomische hoogten. Zij werden verkocht voor meer dan het tienvoudige jaarsalaris van een ervaren vakman

In 1623 kostte één populaire tulpenbol al f. 1.000,00, zes keer het jaarsalaris van een arbeider. In 1635 werd een koop geregistreerd van 40 tulpenbollen voor een bedrag van f. 100.000,00. Op dat moment kostten zes vette varkens een totaalbedrag van f. 240,00.

Een bol van de beroemdste tulp, de Semper Augustus, werd in Haarlem verkocht voor een bedrag van f. 6.000,00.



De prijs die daar ook betaald moest worden voor een grachtenpand.

Begin februari 1637 stortte de windhandel in, toen een handelaar plotse-ling bleef zitten

met een partij bollen. Vervolgens kelderden overal in Holland en Utrecht de prijzen. Er ontstonden chaotische situaties over de geldigheid van afgesloten contracten. Vaak bleek dat handelaren bollen hadden doorverkocht die zij niet bezaten, aan handelaren, die niet het geld hadden om deze bollen te betalen.

Voor velen dreigde het faillissement en daarmee diepe armoede. In werkelijkheid liep het veelal met een sisser af. De contracten werden gewoon over en weer niet nagekomen. De kopers hoefden niets te betalen aan de leveranciers die niets konden leveren.

De eerste economisch krach was ten einde en de markt voor tulpenbollen herstelde zich weer.

Misschien staan er ook wel tulpen op tafel bij ons SeniorenCafé bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Tulpen of geen tulpen; wij zijn er iedere maandagochtend vanaf 10.30 uur. U komt toch ook een kijkje nemen?

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen,
Fenny Volmers, ☎ 06-53612729
Truus Vos, ☎ 035-6920694

GOOISE TAFEL
EEMLANDSE TAFEL
maaltijdservice
Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Ontdek onze maaltijdservice

- Wisselend weekmenu, aangepast aan het seizoen
- Smakelijke, gezonde en verse maaltijden
- Boordevol verse groenten
- Diverse diëten zoals natriumarm, gluten-/lactosevrij, gemalen, diabetici, halal en vegetarisch mogelijk
- Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke ingrediënten
- Ruime keuze uit soepen, desserts, fruit en salade
- Maaltijdbezorging alle werkdagen
- Aan huis bezorgd door vaste bezorger

Bestel een proefpakket

Koelvers vanaf € 7,50 per maaltijd

Warm vanaf € 9,99 per maaltijd

www.gooisetafel.nl | info@gooisetafel.nl | Telefoon 035 20 31 277

SeniorenCafé Huizen



Het is deze maand weer Koningsdag, de geboortedag van onze huidige koning Willem-Alexander. Op 27 april is het weer feest, maar dat is niet altijd het geval. Als de 27^e op een zondag valt, wordt de verjaardag van de koning op zaterdag de 26^e gevierd. Voor de kroning van Willem-Alexander werd er altijd Koninginnedag gevierd.

Willem-Alexander is de eerste koning sinds 124 jaar. Maar waar komt die viering eigenlijk vandaan? Koninginnedag is voortgekomen uit Prinsessedag. Prinsessedag was een nationale feestdag en werd voor de eerste keer gevierd op de 9^e verjaardag van toen Prinses Wilhelmina. Tot aan de kroning van Willem-Alexander werd Prinsessedag en later Koninginnedag altijd gevierd op 30 april.

Toen Beatrix koningin werd, besloot zij haar moeder te eren en Koninginnedag niet in januari te vieren, wanneer zij verjaarde, maar op 30 april.

Op 27 april is heel Nederland weer oranje versierd. Dit komt voort uit de achternaam van onze koning: Oranje-Nassau. Toen één van de voorvaders van Willem-Alexander, Hendrik III van Nassau trouwde met een dame uit Breda, kregen zij het Franse Prinsdom 'Orange' in hun bezit. Hendrik verwierf daarmee de titel: Prins van Oranje. Deze titel was erfelijk.

Toen de zoon van Hendrik stierf en geen kinderen had kwam de titel terecht bij zijn Duitse neef Willem van Nassau. Deze staat beter bekend als Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Nu is Amalia prinses van Oranje-Nassau. Omdat het koningshuis het woord 'oranje' in haar naam heeft is dit onze nationale kleur geworden. Dat uit zich tijdens koninklijke feestdagen vaak met een oranje wimpel aan de vlag, maar ook op andere momenten waarbij mensen Nederland vertegenwoordigen, zoals bij sportwedstrijden. In het tenue is dan altijd de kleur oranje prominent aanwezig.



Vaak is het eind april mooi weer. Fijn voor de kinderen, die dan weer hun overvloedige spulletjes, en vaak ook die van hun ouders, kunnen aanbieden op de vrijmarkt. Of, zoals de jonge gitaristen op de foto, een centje proberen te verdienen met hun muziek.

Omdat het nog onzeker is of het Hof van Huizen na de verbouwing weer geopend is, houden wij ons SeniorenCafé nog in de gezellige Brassershoeve aan de Waterstraat 2. Wij zijn er op dinsdag 9 en 23 april. Natuurlijk vanaf 10.30 uur. Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer,

Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

TV-Hits van toen

Open het Dorp



'Open het Dorp' van de AVRO was het eerste grote Nederlandse televisieprogramma om geld in te zamelen voor een goed doel. Mies Bouwman glorieerde als presentator van de inzameling ten

behoefte van een woon- en werkgemeenschap voor gehandicapten bij Arnhem.

Het werd een marathonzending op 26 en 27 november 1962 van maar liefst 23 uur. Er traden vierhonderd artiesten op en de opbrengst was ruim 12 miljoen gulden. Dit liep later op tot 22 miljoen. De presentatie maakte Mies tot een grote tv-persoonlijkheid in de komende decennia.

Bron: Gerarduskalender 2022

Kunstochtend op 18 april door

Wim Dooge

Frans Hals

Frans Hals was uitzonderlijk vernieuwend, vermakelijk en vol lef; hij was daarmee een van de meest bepalende schilders van de 17de eeuw.



Zijn eigenzinnige, losse schilderijstijl werd zo invloedrijk, dat wij bijna zouden vergeten dat hij hier de grondlegger van is. Of het nu ging om een statige regent, een jong stel, een muzikant, een visverkoopster of een lachend kind, met zijn vernieuwende schilderijstijl bracht Frans Hals de geportretteerden tot leven.

Hij hanteerde zijn leven lang op virtueuze wijze het penseel. Niemand kan zo goed in een portret een vluchtig moment weergeven, alsof hij een snapshot van iemand maakt. Hij was wellicht de beste portretschilder uit de hele kunstgeschiedenis. Met zijn losse, suggestieve schildertrant wist hij de spontane gezichtsuitdrukking vast te leggen. Door deze losse en levendige schilderijstijl wordt hij vaak gezien als voorloper van de impressionisten.

Er loopt tot 9 juni een tentoonstelling van Frans Hals in het Rijksmuseum.

Voor de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. Deze is gratis in de pauze.

Handwerkclub

De Handwerkclub komt weer bij elkaar op woensdag 10 en woensdag 24 april.

Wij zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur te vinden bij de Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum.

Hartelijke groeten en schroom niet om eens bij ons langs te komen.

Rita Beun-Kroonenburg,

☎ 035-6940538 of ☎ 06-46547533,

✉ rita@beun.net

Kunstochtend op 25 april door

Wim Dooge

Max Beckmann



Max Beckmann is een Duits expressionistisch schilder, graficus en beeldhouwer, die op 12 februari 1884 in Leipzig werd geboren en op 27 december 1950 in New York overleed. Het werk van Max Beckman herken je uit duizenden: heldere kleuren met een dikke zwarte omlijsting met vreemde figuren en

raadselachtige objecten. En dat vaak allemaal op elkaar gepropt in een kleine ruimte. Beckmann volgt in zijn oeuvre de traditionele genres uit de schilderkunst: portretten, stillevens, landschappen, zee- en stadsgezichten en mythologische voorstellingen. Maar hij kiest een zeer eigen en eigenzinnige manier van weergeven; hij neemt elementen uit de werkelijkheid en herschikt die zoals het hem bevalt. Hij is, om het met Willem Kloos te zeggen: "Een god in het diepst van mijn gedachten". Zijn oeuvre zit dan ook vol tegenstellingen, waarbij hij kooien, ladders, trappen, etc. gebruikt om in het doek verbindingen te leggen. Soms zorgen spiegels of vensters voor een vervreemdend effect. In zijn werk vallen de scherpe hoeken, de opvallende formaten en de beklemmende kaders op. Eén ding is wel duidelijk: in zijn werken zijn de natuurwetten *niet* geldig.

Geen snelle
hoortest,
Maar eerst rustig
luisteren naar u.

**Maak nu een afspraak
en bel 035 695 06 12**

Lambertus Hortensiuslaan 12,
1412 GW Naarden

www.oorwerk.nl

oorwerk
Audiciens

Samen lunchen Bussum

Lieve leden,

Vroeger werd er altijd heel veel werk van gemaakt: 1 april. Wij haalden onschuldige grappen uit, hielden mensen voor de gek. En de media, TV en kranten, verspreidden de meest miraculeuze berichten. Tegenwoordig is 1 april, door de strijd tegen het zogenaamde nepnieuws, wereldwijd minder populair. Over het feit waar de grappenmakerij op deze datum vandaan komt, doen verschillende verhalen de ronde. Veel Nederlanders denken, dat het te maken heeft met de verovering van Den Briel op de Spaanse troepen op 1 april 1572. 'Op 1 april verloor Alva zijn bril'. Maar dat lijkt niet juist. Volgens een meer steekhoudende theorie is het ontstaan uit 'het feest der zotten', dat vooral in Frankrijk van de 5^e tot de 16^e eeuw zeer populair was.

Het is hoe dan ook een internationaal gebeuren. In Engelstalige landen wordt het April Fools' Day (april dwazendag) en in Slavische landen Den Doeraka (dag van de dwaasheid) genoemd. Kunt u zich nog grote aprilgrappen herinneren? Wij hebben er een paar voor u opgezocht.



Zo was er in 1962 tijdens het journaal te zien, dat er een beeld van het Paaseiland was aangespoeld. Politie en hoogwaardigheidsbekleders waren ter plekke om dit bijzondere feit te onderzoeken.

En wat te denken over het NOS Journaal van 1 april 1971?

Hierin werd melding gemaakt van het feit, dat de overheid zogenaamde zwartkijkers, mensen die hun kijk- en luistergeld niet betaalden, wilde opsporen. Postbodes werden uitgerust met een apparaat om overtreders op te sporen. De journalist vroeg aan een controleur of hier niets tegen te doen was, waarop deze antwoordde, dat hij niet verwachtte dat de mensen het televisietoestel met zilverpapier zouden omwikkelen. Dit zou namelijk de scanner van de controleur blokkeren. De volgende dag steeg de verkoop van aluminiumfolie enorm. En dat gold ook voor de ontvangst van de luister- en kijkgeden.

Maar ook in Engeland werden de wildste verhalen verspreid. Zoals door een kosmosdeskundige, die tijdens een interview bij de BBC vertelde,

dat op 1 april, precies om 09.47 uur de planeten Jupiter en Pluto op één lijn zouden staan. Pluto zou dus, vanaf de aarde beschouwd, even achter Jupiter wegschuiven. Daardoor zou de zwaartekracht op dat moment heel even verminderen. Mensen die op dat moment in de lucht sprongen zouden iets heel bijzonders ervaren, zo verzekerde de geleerde. Vlak na de uitzending belden honderden mensen naar de BBC met de mededeling dat zij hadden gesprongen en dat het een aparte beleving was geweest.

En er zijn ontzettend veel 1 aprilgrappen uitgehaald over dieren, zoals de geblokte zebra, die in Dierenpark Emmen zou zijn geboren. Of Diergaarde Blijdorp, dat in 2008 meldde dat zij nog dat jaar voor bijna alle dieren zouden overstappen op vegetarisch voedsel. Zelfs voor de leeuwen. Uit onderzoek zou gebleken zijn, dat de meeste carnivoren na een gewenningsperiode uitstekend zonder vlees kunnen en zelfs langer zouden leven.

Altijd prima natuurlijk, wat minder of geheel geen vlees. Maar alles kan en mag natuurlijk tijdens ons Samen lunchen.

Dat doen wij namelijk op zaterdag 20 april. Zoals altijd lunchen wij bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90.

De lunch vangt aan om 11.30 uur.

Als u ook wilt komen, dan kunt u zich tot donderdag 18 april aanmelden bij:

Lidemey Visser, ☎ 035-8889959 of

Ditte van Doorn, ☎ 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.

BEETJE BIJZONDER

KOFFIE • LUNCH • HIGH TEA

JULIANAPLEIN 90 - BUSSUM

T: 06 25 116 266

INFO@BEETJEBIJZONDER.NL

Busdagtocht Schipbreuk op Texel

op woensdag 22 mei

Let op: er geldt een korte inschrijvingstermijn

Op woensdag 22 mei aanstaande gaan wij naar Texel, ons grootste Waddeneiland.

Texel is 20 km. lang en gemiddeld 8 km. breed. Een dagtocht naar Texel is altijd één van de topers onder de dagtochten. Als u al eens op Texel bent geweest, weet u waarom.



De overtocht vanuit Den Helder en de fraaie natuur op het eiland brengt de bezoeker in vervoring. Vandaag hebben wij een alternatief programma voor u bedacht. Onderweg naar Den Helder is er natuurlijk koffie en, hoe kan het ook anders, gebak. Nadat wij het Marsdiep zijn overgestoken staat er een koffietafel met soep en een worstenbroodje voor ons klaar. 's Middags brengt u een bijzonder bezoek aan de stoere wereld van het juttersmuseum. U ziet niet alleen gejutte strandvondsten, maar een bewoner zal u ook boeiend vertellen over scheepsstrandingen en reddingsacties. Texel eens op een andere manier beleven, maar wel met alle ingrediënten die een bezoek aan het eiland zo uniek maken. Rond 18.30 uur zijn wij weer terug in het Gooi.

Het opstapschema is als volgt:

08.00 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp

08.15 uur: Bussum, Verlosserkerk

08.30 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1

De prijs van deze dagtocht is € 76,00 per persoon, maar niet leden betalen € 81,00.

Deze prijs is gebaseerd op 25 deelnemers.

Als er minder dan 25 deelnemers zijn gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan uw inschrijfgeld weer teruggestort.

Neem uw zorgverzekeringsspas en een legitimatiebewijs mee.

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 25 april aanmelden bij:

Rita Kemink, ☎ 035-8889462 of

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

De betaling dient uiterlijk 3 mei te zijn bijgeschreven op bankrekening

NL07 RABO 0314 0290 87.

Van een enthousiaste gastheer

Beste mensen,

Het seizoen met Claire zit er na 7 maart alweer op. Wat is dat omgevlogen en wat ben ik ontzettend blij dat Paula de laptop bedient bij Claire. Zelf had ik dat niet gered allemaal. Paula, hartstikke bedankt en ik hoop tot volgend seizoen. Wat was ik benieuwd naar Claire op 7 maart. Bij het Stabat Mater van Pergolesi was er gelukkig een flink aantal bezoekers, maar de Bachlezing van Claire vind ik heel spannend met onder andere het Magnificat van Bach. Zoals ik het al jaren meemaak, is het terecht in de maand maart altijd Bach voor Claire. Nooit hetzelfde, altijd wat nieuws.



Want zoals Claire zelf schrijft: Bach is onuitputtelijk. Ik schreef al in het vorige Nieuws, dat Bach toevallig ook nog jarig is op 21 maart; hij werd in 1685 geboren. De laatste aflevering dit seizoen van

Claire, helaas, maar zo blijft alles leuk en kan Claire met Willemien in de komende zomer hopelijk leuk op pad gaan. Vooral dingen doen die zij samen leuk vinden. Zien doen wij elkaar weer meestal in Utrecht op het Festival oude muziek, eind augustus. Ook naar Wim Dooge ben ik zeer nieuwsgierig. Wij gingen niet naar Duitsland of Italië, maar dit keer naar Spanje met een bijzondere kerk en een heel goede componist: Haydn. Zoals wij weten is Wim ook een liefhebber van mooie muziek. Niet dat hij het van Claire gaat overnemen, maar Wim begint gewoontegetrouw zijn Kunstochtenden met muziek. Dus, als wij deze drie ochtenden hebben gehad, zien wij elkaar vast op de Algemene Ledenvergadering van 11 april. Mooi ijkpunt hoe onze vereniging ervoor staat.

Hartelijke groet en blijf gezond,

Chris Beun

chris@beun.net

Geld pinnen? Pas op voor oplichtings-trucs

Als u contant geld uit een geldautomaat wilt halen, maar er na het ingeven van uw pincode geen geld uit de automaat komt, pas dan op. Dit kan een truc van criminelen zijn. Zij zorgen ervoor dat het geld klem komt te zitten in de automaat en halen het later op. Deze truc heet cash trapping. Dit is wat u erover moet weten.



Hoe werkt cash trapping?

Bij cash trapping plaatsen dieven een afdekklaasje voor de gleuf van de geldautomaat. Als u vervolgens bij deze automaat gaat pinnen, lijkt alles normaal te verlopen. Maar als op het scherm staat dat u het geld kunt uitnemen, komt het geld niet uit de automaat. U kunt het vergelijken met papier dat is vastgelopen in een printer of kopieerapparaat.

Als de bank open is, gaat u misschien naar binnen om het bankpersoneel te waarschuwen. Als de bank gesloten is of als de geldautomaat niet bij een bank staat, loopt u waarschijnlijk weg. De dieven halen dan snel het geld uit de geldautomaat en gaan er met het geld vandoor.

Cash trapping is niet nieuw, maar komt de laatste tijd weer vaker voor.

Hoe herken ik het?

Cash trapping herkennen is lastig. Een Geldmaat met een cash trap ziet er bijna hetzelfde uit als normaal. De gleuf waar het geld uitkomt is vaak alleen wat smaller. Het kan dus helpen om goed te kijken hoe de geldautomaat eruit ziet. U kunt ook vóór het pinnen voelen of er iets voor de gleuf zit. Wilt u een groot bedrag pinnen? Pin dan niet het hele bedrag ineens, maar haal eerst een klein bedrag. Als u het niet vertrouwt, ga dan naar een andere geldautomaat.

Wat kan ik doen als ik heb gepind en er geen geld uit de automaat komt?

Blijf bij de automaat en bel de bank. Het telefoonnummer van de bank staat op de geldautomaat. Als u bij de automaat blijft, kunnen de criminelen

niet bij uw geld. Vindt u de situatie verdacht? Bel dan de politie via 0900-8844. Zet dit nummer in uw telefoon. Bij spoed kunt u 112 bellen.

Heeft u gepind en bent u slachtoffer van cash trapping? Doe dan aangifte bij de politie.

Krijg ik mijn geld terug?

Ja, als duidelijk is dat het om cash trapping gaat, vergoedt Geldmaat de schade.

Tips om veilig geld op te nemen

Leen nooit uw betaalpas of creditcard uit. Houd uw pincode altijd geheim en geef deze nooit aan een ander. Ook niet aan de bank. De bank vraagt nooit om pincodes, rekeningnummers en creditcardgegevens.

Zorg dat anderen niet mee kunnen kijken als u uw pincode intoetst.

Controleer of de pasinvoer met het voorzetmondje gelijk is aan de afbeelding die u ziet op het scherm. Twijfelt u? Gebruik de automaat dan niet.

Krijgt u na het pinnen uw betaalpas niet terug? Blijf dan bij de automaat en laat u niet helpen door omstanders. Blokkeer eerst uw pas. Dat kan telefonisch en meestal ook in de app van uw bank. Zet het telefoonnummer van uw bank in uw telefoon.

Ga niet in op het aanbod u te helpen van personen bij geldautomaten.

Laat u niet afleiden tijdens het pinnen en houdt de gleuf waar uw pasje in zit in de gaten. Als iemand u waarschuwt dat u een muntje heeft laten vallen, wacht dan met kijken tot u uw geld en uw pasje veilig heeft weggestopt.

Zorg dat u niet meer geld met uw pas kunt opnemen en betalen dan u nodig heeft. U kunt deze limieten meestal zelf aanpassen via de app van uw bank.

Houd uw afschrijvingen in de gaten aan de hand van afschriften, via internetbankieren of in de app van uw bank. Staat in de afschrijving dat u heeft gepind op een plek waar u niet bent geweest of een tijdstip dat niet klopt? Bel dan direct uw bank.

Voelt het onveilig om geld op te nemen? Zoek dan een andere geldautomaat op.

Meld verlies of diefstal van uw betaalpas of creditcard direct bij uw bank.

Bron: RaboBank IkWoonLeefZorg

Herinneringen van een Bussumse jongen

Kun je nog zingen?

In mijn jeugd in Bussum begon het Koninginnedagprogramma altijd met een aubade bij het stadhuis. Ik ben er nooit bij geweest maar ik vind het wel een mooi woord. Wikipedia zegt ervan: Een aubade is het toezingen van een geliefde of een vorst in de vroege morgen. Een typisch Nederlandse traditie is een aubade op Koninginnedag, waarbij het volk de koningin toezingt. In het algemeen treedt de plaatselijke burgemeester als vertegenwoordiger van de koningin op.



Koningin Juliana, Prinses Beatrix en Prins Willem-Alexander op het bordes van Paleis Soestdijk tijdens de aubade van een kapel uit wintersportoord Lech.

Op de Lagere school kregen we ook zangles en ik herinner me dat we wel regionale volksliederen leerden. 'Er ligt tussen Dinkel en Regge een land, ons mooie en nijvere Twente' en 'Waar in het bronsgroen eikenhout'. Ook de melodie ken ik nog. Verder werd er vol overtuiging gezongen met Sint Nicolaas, vooral door de gelovigen in de hoop op 'iets' in de schoen! (O, kom er eens kijken!) Dan had je natuurlijk Kerstmis waarbij ook in de kerk aan zogenaamde volkszang werd gedaan. Stille Nacht, Er is een roos ontsprongen, Nu syt wellekome..., enzovoort. Als koorknaap voegde ik daar de nodige religieuze stukken aan toe bijvoorbeeld Magnificat, Tantum Ergo en Ave Verum.

Op de radio hoorde je befaamde koren als de Leidse sleuteltjes, Jacob Hamel en Sweet Sixteen, bekend van 'Peter is mijn ideaal'. Natuurlijk zongen wij ook allemaal uit volle borst: 'In de bus van Bussum naar Naarden' en het liedje van Max van Praag 'Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel' of van Eddy Christiani 'Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop, spring maar achterop'. Tijdens de afwas zongen mijn zussen in de keuken meerstemmige liedjes

of canons. Ik vond het echt heel kunstig en mooi.

Bij het doorzoeken van mijn boekenkast viel er laatst opeens een klein, dun boekje op de grond: 'Kun je zingen Zing dan mee!' Ik bladerde het wat door en kwam liedjes tegen die ik ook mijn moeder vroeger wel in Bussum had horen zingen. Mijn moeder zong graag en in haar jeugd had zij ook wel 'voorgedragen'. Ik begreep dat het een ouderwetse term was voor toneelspelen, zingen of iets declameren. 'Zonnetje gaat van ons scheiden' (het avondklokje) en 'Holland ze zeggen' waren liedjes die mijn moeder wel liet horen. Bij ons thuis ging het zang-repertoire langzamerhand wat veranderen door de komst van een zogenaamde koffergrammofoon. Een van mijn zussen kocht zo'n klein pick-upje waarbij het deksel dienst deed als luidspreker. Nederlandse liedjes werden toen vervangen door Engelstalige nummers van onder andere The Everly Brothers.

Onlangs kreeg ik bezoek van wat oudere kennissen en ik toonde hen het liedboekje. Op mijn vraag of ze bijvoorbeeld 'Zonnetje gaat van ons scheiden, avondrood kleurt nu het veld' nog kenden werd onmiddellijk het lied vol overgave aangeheven. Zo herleefde de sfeer van mijn Bussumse jeugd. Geldt niet het gezegde: "Zingen houdt jong"?

Bron: Historische Kring Bussum/Ton Longayroux

Rijbewijskeuring

De leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring is verhoogd naar 75 jaar. Dan kunt u uw rijbewijs alleen nog maar verlengen (max. 5 jaar) na een verplichte keuring door een arts.



U moet een 'Gezondheidsverklaring' invullen. (Eigen verklaring 75+). Deze is verkrijgbaar bij uw gemeente of op Mijn CBR. Deze keuring wordt tegen een gereduceerd tarief uitgevoerd door:

Prima Porta Huisartsen

Dr. K. Siderakis, ☎ 035-6942282, Koningin Wilhelminalaan 7, Naarden.

Dr. Crijns, ☎ 06-23055689, 1e maandag van de maand, Wilhelminaplantsoen 18, Bussum (bibliotheek 1e verdieping).



Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM)

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren.

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters.....Voornaam.....

Naam.....

Adres/huisnummer.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Mijn IBAN-nummer:.....

Geboortedatum.....

Telefoon en/of mobiel nr.....

E-mailadres.....

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven.

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2^e persoon woonachtig op hetzelfde adres bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2^e persoon op hetzelfde adres betaalt dan € 10,00.

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1^e maand van het kalenderjaar.

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.....

Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl

Datum:.....Handtekening.....

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan:

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,

✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl



Voor een aandachtsvol
ingekleurd afscheid

Ook als je elders
bent verzekerd

06 44 77 60 36 (24/7)
mandalauitvaartbegeleiding.nl

Daphne de Bakker



20 YEARS LAREN
RENÉ KAHLÉ
WWW.RENEKAHLE.NL • BRINK 22 & BRINK 32

ONLINE GEDRUKT BIJ
SAXOPRINT



Notariskantoor Goossens

- Testament
- Levenstestament
- Schenking
- Voogdijbenoeming

Heeft u wensen voor uw nabestaanden? U kunt het maar beter vast laten leggen en zo uw nalatenschap goed regelen.

T (035) 303 71 67 | info@notarisgoossens.nl | notarisgoossens.nl



**Professionele Bewindvoering
Het Gooi & Omstreken**

Humaan Bewind

Humaan Bewind Huizen, Postbus 349, 1270 AH HUIZEN
035-5337305 Info@humaanbewind.nl www.humaanbewind.nl



Uw Computerstudent
Al 10 jaar de best beoordeelde computerhulp!

085- 888 22 55
info@uwcomputerstudent.nl
www.uwcomputerstudent.nl

Colofon

ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari en augustus.

Bestuur

Voorzitter: Nico de Vries, ☎ 035-5265517
✉ voorzitter@seniorenvereniginggooisemer.nl
Penningmeester: Annelies Heijnen, ☎ 035-6950722
✉ penningmeester@seniorenvereniginggooisemer.nl
1^e Secretaris: Rita Kemink, ☎ 035-8889462
✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl
2^e Secretaris: vacant
Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra, ☎ 035-6910276
✉ alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemer.nl

AVG-coördinator

Nico de Vries, ☎ 035-5265517
✉ avg@seniorenvereniginggooisemer.nl

Redactie ASGM Nieuws

✉ redactie@seniorenvereniginggooisemer.nl

Distributiebegeleider

Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf
☎ 035-6937839, ✉ riekyydegraaf@hotmail.com

Ledenadministratie

Rita Kemink
✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Correspondentieadres

De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen
✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Lid worden van de ASGM

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u € 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine vergoeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. Op de website vindt u een aanmeldformulier.

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar opzeggen.

Website

www.seniorenvereniginggooisemer.nl

Bankrekening

NL07RABO0314029087, ten name van ASGM.

Advertenties

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in het ASGM Nieuws.

Regels voor bustochten

Aanmelding

Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij:
Rita Kemink, ☎ 035-8889462
Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Betaling

Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschreven op rekening NL07RABO0314029087, t.n.v. ASGM onder vermelding van datum van de busreis en naam (namen).

Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum is ontvangen, kunt u niet mee. Als er minder dan dertig aanmeldingen zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan hiervan bericht en het geld wordt aan u teruggestort.

Diëten

Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan op bij het aanmelden.