

ASGM NIEUWS

Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

In dit nummer o.a.

Van de voorzitter	2
Agenda	
Algemene Ledenvergadering	3
Klassieke muziekochtend	
SeniorenCafé Bussum	4
Samen lunchen Huizen	5
Kunstochtend	6
Advent/Kerstbijeenkomst	
Samen lunchen Bussum	7
SeniorenCafé Huizen	8
Filosofieochtend	
Kerstdagtocht 15 december	9
Maculabijeenkomst	
Concept-notulen ALV 9 maart	10/11
Van een enthousiaste gastheer	12
Koor Bellefleur	
Stichting Vier het Leven	13
De Dag van het Nooit	14
Vergeeten Kind	
Rabo ClubSupportactie 2023	
Aanmeldingsformulier	15
Colofon	16

jaargang 7 nummer 9
november 2023



Van de voorzitter

Beste leden,
In mijn voorwoord van oktober slaakte ik een noodkreet. In die zin, dat het voortbestaan van onze Klassieke muziek-, Kunst en Filosofieochtend op de tocht kwam te staan. Dit door het ontbreken van een gastvrouw of gastheer. Maar gelukkig heeft de medeoprichter van onze vereniging, Chris Beun, ons gered. Hij heeft deze taak inmiddels van Fenny Volmers overgenomen. Een pak van mijn hart, want deze ochtenden zijn voor velen echt iets om naar uit te kijken. Chris: klasse. Enorm bedankt!

Voor menigeen breekt een mindere periode aan. Het wordt sneller donker en de dagen lijken dus langer te worden. Wij zijn minder buiten en soms meer op onszelf aangewezen. Op het balkon of in de tuin zitten is voorlopig minder goed mogelijk. Dus het praatje met de buurvrouw of buurman lukt ook nauwelijks. Juist in dit jaargetijde is het belangrijk dat wij in contact met elkaar blijven. Dat kan natuurlijk via verenigingsactiviteiten, maar ook door een bezoekje of een telefoontje. Gewoon even vragen hoe het is met de ander kan al heel veel goed doen. Het is belangrijk dat wij in dit jaargetijde oog hebben voor elkaar. Onze vereniging kent veel alleenstaanden. Laat hen niet 'alleen staan'. Denk aan elkaar!

Hartelijke groet,
Nico de Vries



Stemmachtiging

Ondergetekende:.....

Adres:....., Postcode en woonplaats:.....

geeft hierbij volmacht aan:

Naam:.....

Adres:....., Postcode en woonplaats:.....

om namens haar/hem een stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering van de ASGM op 30 november 2023.

Handtekening:

Handtekening gemachtigde:

Nieuwe leden



Mw. R.A. (Renée) Beuningh, Bussum
Dhr. H.I. (Henk) Schepen, Bussum
Mw. M. (Marjan) Snel, Huizen
Mw. F.C. (Fay) Visser, Huizen

Agenda

Ma	6 nov.	SeniorenCafé Bussum
Di	7 nov.	Samen lunchen Huizen
Wo	8 nov.	Handwerkclub
Do	9 nov.	Klassieke muziekochtend
Ma	13 nov.	SeniorenCafé Bussum
Do	16 nov.	Kunstochtend
Za	18 nov.	Samen lunchen Bussum
Ma	20 nov.	SeniorenCafé Bussum
Di	21 nov.	SeniorenCafé Huizen
Wo	22 nov.	Handwerkclub
Do	23 nov.	Filosofieochtend
Ma	27 nov.	SeniorenCafé Bussum
Do	30 nov.	Algemene Ledenvergadering

Plekje vrij in de agenda

Do	7 dec.	Klassieke muziekochtend
Di	12 dec.	Advent/Kerstviering
Do	14 dec.	Kunstochtend
Vr	15 dec.	Kerstdagtocht ASGM
Di	19 dec.	Kerstlunch Huizen
Do	21 dec.	Filosofieochtend

Algemene Ledenvergadering 30 november 2023

Op donderdag 30 november houden wij weer een ledenvergadering en wel van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Inloop vanaf 10.00 uur.

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV d.d.
9 maart 2023 *
4. Benoeming Kascommissie 2023
5. Begroting 2024
6. Vaststellen contributie 2024
7. Rondvraag
8. Sluiting

* De conceptnotulen van de ALV van 9 maart 2023 vindt u op pagina 10 en 11 van dit ASGM Nieuws.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw stem uitbrengen via een stemmachtiging (zie pagina 2 van dit Nieuws).

Een lid kan maximaal 2 andere leden vertegenwoordigen.

Neemt u deze uitgave van het Nieuws mee?

Wij rekenen op uw komst.

Het bestuur

Geen snelle
hoortest,
Maar eerst rustig
luisteren naar u.

**Maak nu een afspraak
en bel 035 695 06 12**

Lambertus Hortensiuslaan 12,
1412 CW Naarden

www.oorwerk.nl

 **oorwerk**
Audiciens

Klassieke muziekochtend op 9 november door Claire Verlinden

The Sacred Veil



De muziekochtend van november wordt heel bijzonder. Wij hebben al vaker de Amerikaanse componist Eric Whitacre laten horen, met zijn grote digitale koren, waarbij wel duizend mensen meezingen.

Maar de componist en dirigent was in februari zelf in Hilversum, om met het Groot Omroep Koor te repeteren voor een optreden in het concertgebouw. Publiek mocht aanwezig zijn. De nieuwe compositie is een soort requiem en maakte op de aanwezigen grote indruk. Claire besloot onmiddellijk dat dit een geweldig onderwerp was voor onze muziekochtend.

Het stuk heet *The Sacred Veil, De Heilige Sluier* en is door Whitacre gecomponeerd na het overlijden aan kanker van de jonge vrouw van zijn vriend, moeder van twee kleine kinderen. Zijn vriend is de dichter Charles Anthony Silvestri. In de gesprekken tussen de mannen na het overlijden ontstond een soort herdenkingsproject, waarbij brieven, gedichten en aantekeningen uitgewisseld werden. En zo ontstond een ontroerend herdenkingsstuk van twaalf delen.



Afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het vertellen van de Engelse tekst in een dichterlijke vorm om het stuk toegankelijk te maken voor iedereen, omdat het Engels toch niet heel duidelijk was. Na afloop van de lezing kan iedereen de tekst mee naar huis nemen. Het stuk heet *De Heilige Sluier*, het dunne weefsel tussen Leven en Dood; zo voelbaar voor mensen die hun geliefde missen.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Wij kennen Bussum nu als een levendige plaats, leuke winkels, een theater, een grote markt en bovenal natuurlijk ons SeniorenCafé.

Maar Bussum was lange tijd een onbetekenend dorpje in het Gooi. De eerste berichten over Bussum dateren van 1306. Het was toen een buurtschap tussen heide en bossen. Het werd bewoond door boeren, voerlieden en schaapherders, later ook door spinsters en wevers. Aangenomen wordt dat Bussum afkomstig is van 'bos-hem', wat huis in het bos betekent. Bussum werd vanaf 1369 door Naarden bestuurd. Begin 1400 had Bussum zo'n 250 inwoners en was daarmee het kleinste dorp in het Gooi. Pas in 1817 mocht Bussum zich afscheiden van Naarden en een eigen bestuur vormen. Er woonden toen ongeveer 1000 mensen. Het dorp ontwikkelde zich maar moeizaam. Pas na de totstandkoming van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en de opening van het station Naarden-Bussum in 1874, veranderde dit. Toen vestigden zich met name rijke Amsterdammers zich in het ongerepte, gezonde en op hoge grond gelegen dorp. Door de treinverbinding konden zij toch in Amsterdam blijven werken. In die tijd ontstonden de wijken Het Spiegel, Brediuskwartier, het Prins Hendrikpark en het huidige centrumgebied.



De huishoudschool in Bussum

De groei van de voorzieningen als scholen, winkels en een ziekenhuis hield gelijke tred met de bevolkingsaanwas. Rond 1920 telde Bussum al 18.000 inwoners en was daarmee na Amsterdam, Haarlem en Hilversum, qua inwonertal de vierde gemeente in Noord-Holland. In 1940 woonden er circa 30.000 inwoners. In 1966 werd een piek van 42.000 bereikt. In 2015, de laatst bekende telling, had Bussum nog 33.000 inwoners.

De groei van Bussum kwam vooral door forensen.

De nieuwbouwwijk Bussum-Zuid en de bebouwing van de Enggronden, de Wester- en de Oostereng, waren de laatste grote uitbreidingen. Hier kwamen geen villaparken, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar eenvoudige woningen en flats.



Meeneembare woningen voor Belgische immigranten

Momenteel is weer veel te doen over de huisvesting van vluchtelingen. Bijzonder is dat Bussum, tijdens de Eerste Wereldoorlog, aan 1.000 Belgische vluchtelingen huisvesting bood. In die periode zochten één miljoen Belgen (!!) hun heil in Nederland. En ze werden opgevangen. Na de oorlog keerde 90% van de vluchtelingen terug naar België.

Nederland had toen een groot hart. En terecht.

Misschien iets om eens een boom over op te zetten tijdens ons SeniorenCafé in LUNCHROOM Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Komt u ook eens aanwippen? U bent van harte welkom. Wij zijn er iedere maandag vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen,
Fenny Volmers, ☎ 06-53612729
Truus Vos, ☎ 035-6920694

**GOOISE TAFEL
EEMLANDSE TAFEL**
maaltijdservice
Elke dag vers, lekker, makkelijk en gezond

Ontdek onze maaltijdservice

- Wisselend weekmenu, aangepast aan het seizoen
- Smakelijke, gezonde en verse maaltijden
- Boordevol verse groenten
- Diverse diëten zoals natriumarm, gluten-/lactosevrij, gemalen, diabetici, halal en vegetarisch mogelijk
- Geen overbodige toevoegingen maar verse en eerlijke ingrediënten
- Ruime keuze uit soepen, desserts, fruit en salade
- Maaltijdbezorging alle werkdagen
- Aan huis bezorgd door vaste bezorger

Koelvers vanaf € 7,50 per maaltijd
Warm vanaf € 9,99 per maaltijd
Bestel een proefpakket

www.gooisetafel.nl | info@gooisetafel.nl | Telefoon 035 20 31 277

Samen lunchen Huizen

Lieve leden,



Weet u nog waar u was toen u het bericht hoorde dat de Amerikaanse president John F. Kennedy was vermoord? Het is op 22 november aanstaande 60 jaar geleden dat dit gebeurde. Tijdens een rondrit door Dallas in een open limousine werd hij door Lee Harvey

Oswald van afstand vermoord. Deze werd twee dagen later op zijn beurt weer vermoord door een louche nachtclubbeigenaar, die ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Dit alles, gevoegd bij de twijfels of Oswald wel zo'n scherpschutter was, wakkerde het geloof naar een complot enorm aan. Uit later onderzoek is hiervan overigens niets gebleken.

Kennedy werd in 1961, toen hij 43 jaar oud was, gekozen tot de 35^e president van de Verenigde Staten. Kennedy, Jack voor intimi, was een democraat. Hij verwierf grote bekendheid door zijn optreden tijdens de zogenaamde Cubacrisis. De Sovjet Unie had namelijk raketten geïnstalleerd op het nabijgelegen Cuba waarna de VS een zeeblokkade opwerp om Russische schepen, die onderweg waren naar Cuba, tegen te houden. Een nucleaire oorlog leek onafwendbaar, maar gelukkig werd de crisis tijdig bezworen. Kennedy werd ook bekend om het openbaar maken van de Amerikaanse ruimtevaartdoelstellingen. Er moest een mens op de maan landen en dat moest eerder gebeuren dan dat de Russen dat deden. Een ruimtewedloop dus. In 1969 zette Neil Armstrong inderdaad de eerste stap op de maan.

En natuurlijk kende iedereen ook de vrouw van John F. Kennedy: Jacky. Zij was ontzettend populair. Later trad zij in het huwelijk met de Griekse scheepsmagnaat Aristotelis Onassis.

De omvangrijke familie Kennedy heeft veel leed gekend. Zo werd in 1969 Bobby Kennedy, een jongere broer, tijdens een bijeenkomst vermoord. Bobby was minister van Justitie onder het presidentschap van zijn broer Jack. Andere kinderen (de ouders hadden negen kinderen, maar ook kleinkinderen) kregen soms dodelijke ongelukken.

Kort voor de moord op Bobby Kennedy werd dominee Marten Luther King vermoord.

Het politieke klimaat in Amerika kende toen een gewelddadige periode. Belangrijke oorzaken waren de protesten tegen de Vietnamoorlog en de rassenenlusten.

Misschien kunnen wij, tijdens het Samen lunchen, herinneringen ophalen over deze periode. Dat moet lukken want wij waren toen nog in de kracht van ons leven. Of voor de wat jongeren onder ons, onderweg daarnaartoe natuurlijk. Wij lunchen weer op dinsdag 7 november. Natuurlijk in ons vertrouwde Wapen van Huizen aan de Naarderstraat.

De lunch vangt aan om 12.30 uur. U kunt zich tot en met vrijdag 4 november aanmelden bij: Rita Kemink, ☎ 06-25594951 of Nico de Vries, ☎ 06-15960669

Handwerkclub



De dames van de Handwerkclub treffen elkaar weer op woensdag 8 en 22 november. Zoals altijd in de vertrouwde Palmpit aan de Koekeklaan 3 te Bussum.

Wilt u zich bij ons aansluiten of eens een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom. Neemt u van tevoren even contact met mij op?

Rita Beun-Kroonenburg,
☎ 035-6940538 of ☎ 06-46547533,
✉ rita@beun.net

Breien

lets in het gelijk breien:
Een verwarde zaak ordelijk regelen.

mandala
reizen
aanbieder

Voor een aandachtsvol
ingekleurd afscheid

Ook als je elders
bent verzekerd

06 44 77 60 36 (24/7)
mandalavuitvaartbegeleiding.nl

Daphne de Bakker

Kunstochtend op 16 november door Wim Dooge

Nog een onbekende Italiaanse grootheid:
Frederico Barocci

In deze lezing behandelt Wim Dooge een tweede grote min of meer vergeten Italiaanse schilder van wereldformaat, Frederico Barocci. Geboren in 1535 in het prachtige renaissancestadje Urbino en daar in 1612 overleden.



Zelfportret rond 1600

Met zijn originele en gracieuze composities en zijn fascinerende en eigenzinnige kleurgebruik maakte hij furore in zijn dagen, zozeer zelfs, dat paus Pius IV hem naar Rome haalde om zijn vertrekken (Stanza) te verfraaien. Hij ging als schilder zeer methodisch te werk en maakte talloze schetsen voordat hij zijn eigenlijke schilderijen maakte. Hij liep met zijn schilderkunst vooruit op de barok. En had ook grote invloed op verschillende schilders na hem, o.a. op de Spaanse schilder Bartolomé-Esteban Murillo (zie zijn Geboorte van Johannes de Doper) en op de Vlaamse schilder Theodoor van Loon, waarover Wim Dooge de volgende keer een lezing zal verzorgen.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is gratis.

Advent/Kerstbijeenkoms op dinsdag 12 december 2023



Vorig jaar was de gezamenlijke Advent/Kerstviering een groot succes. Dat smaakt natuurlijk naar meer. Samen met de Protestant Christelijke Ouderenbond, afdeling Naarden, Bussum en Hilversumse Meent, organiseert daarom de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren op dinsdag 12 december aanstaande weer een gezamenlijke Kerstlunch. Deze wordt gehouden in de Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum. De lunch begint om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Inloop vanaf 11.30 uur. In verband met de voorbereiding van deze Kerstlunch is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Wij verzoeken u voor 5 december aanstaande uw deelname kenbaar te maken bij Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Wijze uitspraken

Verzamel momenten, geen dingen.

Geluk is niet het afwezig zijn van problemen, het is de kunde om er mee om te gaan.

Bron: Gerarduskalender

Maaltijdservice

NIEUWSGIERIG?
Vraag een proefbox aan voor:
3 maaltijden €15,99
of
4 maaltijden €19,99

BESTELLEN
Telefoon: 06 25 23 63 20
E-mail: mirjam@om-op-te-eten.nl

ALLES KAN, NIETS MOET!

- Ruim assortiment van 75 koelverse maaltijden
- Diverse smakelijke voor- en nagerechten
- Eén vast gezicht voor bestellen en bezorgen (tot in uw koeling desgewenst)
- Diverse dieetwensen mogelijk
- Abonnement afsluiten is niet nodig
- Bezorgen is geheel gratis
- Extra service: boodschappen mee te bestellen

www.om-op-te-eten.nl

Samen lunchen Bussum

Lieve leden,

Iets eerder dan de Amerikanen en Canadezen, vanwege het tijdsverschil, gaan wij weer gezellig met elkaar aan tafel tijdens het Samen lunchen.

De vierde donderdag in november is voor hen een grote feestdag: Thanksgiving.

Op deze nationale feestdag wordt dank gezegd aan God voor de oogst.

In Canada wordt eerder geogst, daarom vieren zij Thanksgiving in oktober.

In protestante kerken in Nederland kennen wij dit ook, want daar bestaat de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Verondersteld wordt dat de traditie van Thanksgiving teruggevoerd kan teruggevoerd tot 1621, toen in Massachusetts een nederzetting werd gesticht door Europeanen, die vanwege mislukte oogsten de oceaan overtrokken. Nadat met behulp van Indianen en na een zg. Indian summer, alsnog in november kon worden geogst, volgde de eerste viering van Thanksgiving.

Deze dag wordt met de gehele familie gevierd en men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen zijn. Dit alles had de afgelopen jaren grote gevolgen voor de verspreiding van het coronavirus in Amerika. Omdat het op een donderdag valt, is vaak ook vrijdag een vrije dag. Zo ontstaat een familiereünie van vier dagen.



Eten speelt bij Thanksgiving een grote rol.

Befaamd is de kalkoen, die stevast op tafel komt. Dit met aardappelpuree, zoete aardappels, sperziebonen en veenbessen. Vaste nagerechten zijn de pecannoten- en pompoentaart.

Sinds het presidentschap van John F. Kennedy is het een gebruikelijk, dat de president één levende kalkoen gratie schenkt: The National Thanksgiving Turkey.

De vrijdag na Thanksgiving is traditiegetrouw de dag om te beginnen met de inkopen voor Kerst. Daardoor is dit de drukste dag van het jaar voor de winkeliers en wordt daarom in de VS ook wel Black Friday genoemd.

Bij ons Samen lunchen vieren wij geen Thanksgiving en staat er ook geen kalkoen op het menu, maar toch zien wij de hele 'familie' graag op zaterdag 18 november bij elkaar komen.

De lunch vangt aan om 12.30 uur. Wilt u ook komen, dan kunt u zich tot donderdag 16 november aanmelden bij:

Lidemey Visser, ☎ 035-8889959 of

Ditte van Doorn, ☎ 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voice-mail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.

Toegezongen vrouwen

Margrietje



'Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien' zong de Vlaamse zanger Louis Neefs in 1972. Een wat weemoedig liedje, over afscheid en opnieuw beginnen. Louis Neefs was behalve een populaire zanger

ook een voorvechter van het Vlaamse lied.

Aan zijn leven kwam onverwachts een einde door een noodlottig verkeersongeval op Eerste Kerstdag 1980. Ook zijn vrouw kwam bij dit ongeluk om het leven. Beiden werden slechts 43 jaar.

Bron: Gerarduskalender

BEETJE BIJZONDER

KOFFIE • LUNCH • HIGH TEA

JULIANAPLEIN 90 - BUSSUM

T: 06 25 116 266

INFO@BEETJEBIJZONDER.NL

SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

November staat voor de deur, de opstap naar de wintermaanden. Wat gaat het worden?

De afgelopen jaren kenden wij zachte winters. Dit jaar werden wij weer geconfronteerd met 'El Niño'; daardoor een opwarming van de oceaan en consequenties voor het wereldwijde klimaat. Heeft dit ook consequenties voor de komende winter?

Het is koffiedik kijken. Maar ja, waar komt die uitdrukking nu weer vandaan?

Natuurlijk kennen wij deze allemaal. Het betekent dat je niet weet wat er gaat komen.

De uitdrukking 'het is koffiedik kijken' is al heel oud en stamt uit de waarzeggerij.



Koffiedik werd gebruikt door waarzeggers om de toekomst te voorspellen. Degene die bij de waarzegger op bezoek kwam, kreeg een kopje koffie voorgeschoteld en aan de hand van het in het kopje achtergebleven koffiedik, deed de waarzegster een voorspelling. Deze vorm van waarzeggerij is nog steeds in gebruik en heeft zelfs een eigen naam gekregen: tasseografie. Soms moest er ook nog in de drab worden geroerd of moest deze op een schoteltje worden gelepeld. Het schoteltje bevatte vaak ook figuren of symbolen, bijvoorbeeld van de dierenriem, speelkaarten of mysterieuze tekens. De afbeeldingen die niet met koffiedik besmeurd waren zouden dan betrekking hebben op de klant. Tegenwoordig plaatst men veel vraagtekens bij deze manier van toekomstvoorspelling. Al tijdens het drinken van de koffie kan de klant worden uitgehoord en deze krijgt vervolgens een 'voorspelling' te horen die hem welgevallig is. Onbekend is hoe oud de uitdrukking is, maar in ieder geval van na 1600, want toen pas werd koffie in Europa geïmporteerd.

Dus is het gewoon afwachten wat het weer gaat doen de komende maanden.

Kan er eindelijk weer geschaatst worden deze winter? Veel kinderen zullen het nog moeten leren, want je moet toch al wel wat ouder zijn om ijs in de sloten te hebben gezien.

IJs en weder dienende zijn wij er weer met ons SeniorenCafé op dinsdag 21 november. Lekker knus om onze stamtafel in het Wapen van Huizen aan de Naarderstraat. U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer,

Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Filosofieochtend op 23 november door Wim Dooge

Over Goethe's 'Het lijden van de jonge Werther'

Na de uitgebreide introductie op het leven en

werk van Goethe in de eerste lezing zullen wij ons nu concentreren op één werk van de grote dichter en schrijver: Goethe's *Het lijden van de jonge Werther*.

Dit boek maakte hem meteen tot een van de meest gevierde schrijvers van Duitsland. Geen enkel ander boek van Goethe werd zo

graag door zijn tijdgenoten gelezen en zijn levenslange roem was erdoor verzekerd. Het is een typisch product van de *Sturm und Drang*-periode. De protagonist Werther laat zich in zijn handelen volledig door zijn gevoelens leiden, en dit leidt onder meer tot de tragische afloop van het verhaal.

Het grootste deel van het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Werther schrijft aan zijn vriend Wilhelm.

In zijn voordracht zal Wim Dooge zowel de inhoud als de achtergronden van dit fascinerende werk belichten en zullen wij samen een aantal fragmenten lezen.

Voor de Filosofieochtend geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. Deze is gratis in de pauze.

Kerstdagtocht naar de Orchideeënhoeve op vrijdag 15 december

Op vrijdag 15 december gaan wij op bezoek bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Onderweg daarheen genieten wij natuurlijk van een kopje koffie of thee met gesorteerd gebak bij Restaurant Natuurpark in Lelystad. Na aankomst bij de Orchideeënhoeve krijgen wij een koffietafel geserveerd, waarna wij aansluitend de gehele middag kunnen ronddwalen in de in Kerstsfeer opgetrokken Orchideeënhoeve.



Slenter rond langs de feestelijke kraampjes met allerlei artikelen. Kijk hoe hobbyisten,

ambachtslieden en kunstenaars hun creaties vervaardigen. Bezoek de vlindertuin en de showtuinen, vol met de meest exotische planten en bloemen. Nieuw is de zwevende bloementuin, een wonderbaarlijke bloemenbeleving naar Japans voorbeeld. Rond 18.00 uur zijn wij weer terug in het Gooi.

Het opstapschema is als volgt:

09.15 uur Huizen, Rustmaat, Monnickskamp 20,
09.30 uur Naarden, De Veste
09.40 uur Bussum Verlosserkerk
09.45 uur Bussum Zuid, NS station bushalte

Let op: de bus van Eemland Reizen stopt bij de bushalte van het NS Station Bussum Zuid. Dus niet zoals u gewend bent beneden bij de parkeerplaats.

De prijs van deze dagtocht is € 70,00 per persoon, maar niet leden betalen € 75,00. Als er minder dan 30 deelnemers zijn gaat de dagtocht niet door. U krijgt het geld dan weer teruggestort. Neem uw zorgverzekeringsspas en een legitimatiebewijs mee.

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 10 november opgeven bij:

Rita Kemink, ☎ 035-8889462 of
Nico de Vries, ☎ 035-5265517

De betaling dient uiterlijk 15 november te zijn bijgeschreven op bankrekening NL07 RABO 0314 0290 87.

Maculabijeenkomst op donderdag 23 november 2023

Maculadegeneratie is een aandoening waarbij de gezichtsscherpte zeer sterk afneemt. Door uitval van lichtgevoelige cellen in het netvlies, ontstaan er o.a. problemen met lezen en het herkennen van gezichten.

Donderdag 23 november van 14.00 uur tot 16.00 uur houdt de Maculavereniging Bussum een bijeenkomst. Deze middag is een presentatie door Passend Lezen voor slechtzienden. De bijeenkomst zal worden gehouden in Wijkcentrum de Palmpit (de Heul), Koekoeklaan 3a te Bussum. Het wijkcentrum ligt aan de andere kant van de parkeergelegenheid van de Verlosserkerk en de bushalte. De toegang is weer gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening.

Ook niet-leden van de Maculavereniging en partners of familieleden zijn welkom. Het is altijd mogelijk om op te geven welk speciaal onderwerp u in een volgende bijeenkomst behandeld zou willen zien. Zo mogelijk schriftelijk. Aanmelding is gewenst en wel bij Marijke Vierbergen, ☎ 035-6233838 of ☎ 06-22248680.

NB: de bijeenkomsten zijn in 2024 op de vierde donderdag van de oneven maanden m.u.v. juli. Meer informatie is te vinden op www.maculavereniging.nl

TV-Hits van toen

De film van Ome Willem



De film van Ome Willem was een kinderprogramma dat tussen 1974 en 1989 door de VARA werd uitgezonden. Edwin Rutten speelde Ome Willem. Hilarisch was de terugkerende vraag: 'Lust je ook een broodje poep?'

Elke uitzending had een thema dat via muziek, sketches en (buiten)filmopnames werd uitgewerkt.

Een gevleugelde uitroep die van het programma is overgebleven luidt: "Joepie de poepie."

En wie kent niet het legendarische liedje: "Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar boven.'

Bron: De Gerarduskalender

Concept notulen Algemene Ledenvergadering ASGM van 9 maart 2023

Het Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 156, Naarden

Opening

Nico de Vries heet iedereen welkom en is blij verrast met de opkomst.

Hij vraagt eenieder de mobiele telefoon op stil of uit te zetten.

Mededelingen

Aanwezig:

Hannie Walet	
Annelies Heijnen-	penningmeester a.i.
Rita Kemink -	secretaris/verslag
Nel Hoekstra -	algemeen bestuurs- lid
Nico de Vries -	voorzitter

Er zijn 32 aanwezigen, geen stemmachtigingen afgegeven en 5 afmeldingen.

Notulen ALV d.d. 24 november 2022

Er zijn geen op-/aanmerkingen.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Rita Kemink.

Jaarverslag ASGM 2022

Bartje Vos geeft aan hoe dankbaar wij mogen zijn dat het bestuur zoveel voor haar leden organiseert. Hierdoor ontstaan ook nieuwe vriendschappen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2022

Hannie Walet geeft na 1 jaar penningmeester schap uitleg over de resultaatrekening.

De begroting is nog opgesteld door Paul van Vliet.

Het positieve bedrag van de handwerkclub komt omdat de niet-leden € 5,00 meer betalen.

De drukwerkkosten zijn ca. € 300,00 hoger dan begroot; dit komt omdat wij een aantal maanden 100 exemplaren van het ASGM Nieuws meer hebben laten drukken en deze hebben verspreid. Dit heeft toch wel nieuwe leden opgeleverd.

De post onvoorzien is een boete van het ANP. Deze boete is opgelegd, daar er in het ASGM Nieuws en op de website een foto is gebruikt waar rechten op zaten.

Er zijn verder geen vragen over de resultaatrekening.

Op de balans staat de post reserve busvakanties (dit was vroeger vooruit ontvangen busvakanties), deze is iets afgenomen. Dit had meer kunnen zijn, maar gelukkig heeft de busmaatschappij de duurdere dieselkosten niet doorberekend.

De reserve bij de busdagtocht is ontstaan doordat mensen op het laatste moment afzeggen en wij achteraf dit toch niet hoefden te betalen.

Deze reserves zullen gebruikt worden bij eventueel nog te organiseren dagtochten en vakanties.

Reservering RABO Clubsupport staat niet meer op de resultaatrekening. Het is een reservering (sponsoring) die in 2023 gebruikt gaat worden. Hannie Walet geeft een uitleg waarom zij helaas haar functie heeft moeten neerleggen.

Zij blijft wel lid van de vereniging.

Hierna klinkt er een groot applaus.

Verslag kascommissie 2022

De kascommissie bestond uit Chris Beun en Truus Vos.

De commissie heeft op 22 januari 2023 de boekhouding gecontroleerd.

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Zij verlenen decharge aan de penningmeester (Hannie Walet) en adviseren de ALV decharge te verlenen aan het bestuur.

Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

Het verslag wordt aan Rita Kemink overhandigd.

Afscheid Hannie Walet

Nico de Vries kondigt een extra agendapunt aan, namelijk het afscheid van Hannie Walet.

19 jaar geleden stapte Hannie de ANBO binnen en heeft hier verschillende bestuursfuncties bekleed. Vijftien jaar geleden is Hannie begonnen met het organiseren van busdagtochten en -vakanties. Hier heeft zij veel tijd ingestoken; het was niet altijd even makkelijk.

In 2016 werd, mede door de dragende kracht van Hannie, de ASGM opgericht.

Hannie heeft heel veel betekend en gedaan voor 'haar' senioren.

Alles in ogenschouw nemend, heeft het bestuur besloten Hannie Walet voor te dragen als erelid. Dit wordt met een groot applaus ontvangen en alle leden zijn voor deze benoeming.

Hannie krijgt uit handen van Nico de Vries een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Loes Wijnands geeft aan wat Hannie allemaal voor haar heeft betekend.

vervolg op pagina 11



Uw Computerstudent
Al 10 jaar de best beoordeelde computerhulp!

085- 888 22 55
info@uwcomputerstudent.nl
www.uwcomputerstudent.nl

Benoeming kascommissie 2023

Chris Beun en Truus Vos zijn aftredend.

Diny Bakker en Hannie Walet melden zich aan en worden benoemd als nieuwe leden voor de kascommissie. Er dient nog een reservelid gevonden te worden.

Benoeming Annelies Heijnen tot penningmeester

Annelies Heijnen draait vanaf januari mee binnen het bestuur.

Het bestuur stelt voor Annelies Heijnen te benoemen tot penningmeester; dit wordt met applaus akkoord bevonden.

Rondvraag

Chris Beun doet een oproep aan de heren/dames binnen de vereniging om een biljart/klaverjasmiddag te organiseren.

Lidemey Visser stelt voor deze oproep in het ASGM nieuws te plaatsen.

Hannie Walet legt uit, dat in het verleden ook musea werden bezocht en diverse markten.

Maar dat dit helaas door de corona is verwaterd.

Marijke Kraft-van Ermel bedankt Ties Walet voor alles wat hij voor de ASGM heeft betekend.

Nel Hoekstra vraagt de aanwezigen of er behoefte bestaat aan een dagtocht die later vertrekt. Nico de Vries zegt toe dat zij dit zullen onderzoeken.,

Sluiting

Nico attendeert eenieder op de busdagtocht van 3 mei aanstaande.

Op 13 april is er een voorlichtingsochtend van Mandala Uitvaartbegeleiding. Dit is geen fijn onderwerp, maar we komen er allemaal voor te staan.

Nico de Vries bedankt, met een attentie, Anjo van Hassel en Rita Beun voor alle kopjes koffie tijdens de Kunst-, Klassieke muziek- en Filosofieochtenden.

Nico de Vries sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn inbreng en aanwezigheid en de waardering voor Hannie Walet.

Twijfel

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.



Bertrand Russell, Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1872-1970)

Rijbewijskeuringen

De leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring is verhoogd naar 75 jaar. Dan kunt u uw rijbewijs alleen nog maar verlengen (max. 5 jaar)



na een verplichte keuring door een arts.

U moet een 'Gezondheidsverklaring' invullen. (Eigen verklaring 75+). Deze is verkrijgbaar bij uw gemeente of op Mijn CBR.

Deze keuring wordt tegen een gereduceerd tarief uitgevoerd door:

Prima Porta Huisartsen

Dr. K. Siderakis, ☎ 035-6942282, Koningin Wilhelminalaan 7, Naarden.

Dr. Crijns, ☎ 06-23055689,

1e maandag van de maand,

Wilhelminaplantsoen 18, Bussum (bibliotheek 1e verdieping).

Merk-waardig

Hans Anders

HANS ANDERS

De persoon Hans Anders bestaat niet. De oprichters van de keten van optiekwinkels wilden het in 1982 'anders' doen en twee van de drie initiatiefnemers heten Hans (de derde heet Cees). Hun succes bestond uit het aanbieden van brilmonturen tegen een vaste lage prijs. Het bedrijf heeft nu zo'n driehonderd vestigingen in vijf landen: Nederland, België, Zweden, Duitsland en Oostenrijk.

Bron: Gerarduskalender 2022

Website

www.seniorenvereniginggooisemeren.nl

Op de website vindt u eventueel aanvullende informatie die voor u interessant kan zijn. Door het aanklikken van de advertenties, komt u automatisch op de website van de adverteerders.



Van een enthousiaste gastheer

Beste mensen,
Wat een feest was het, Claire was weer terug met haar muziekochtend op donderdag 5 oktober. Onmiddellijk bij binnenkomst is zij, met haar jas nog aan, gelijk actief. Echt heerlijk om dat mee te mogen maken. Toen alles naar tevredenheid van Claire werkte, mocht haar jas uit en lachte zij tevreden. Kijkend naar, gelukkig, een zeer goede opkomst. Zij ging terug in de tijd met pelgrimsmuziek en Cantigas de Santa Maria. Wij



hebben het over de 13^{de} eeuw, waarin de pelgrimstochten plaats vonden. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik heb van haar lezing genoten en onwillekeurig leer ik weer nieuwe dingen van

haar.

Ja, ik ben weer gastheer en heb het er in mijn mondelinge inleiding op 5 oktober al over gehad. Nadat Fenny het een paar jaar geleden van mij overnam, was ik ontzettend blij. Dit omdat het voor mij in de bibliotheek te zwaar en te intensief was en ik het niet meer kon volhouden. Maar ik had dan ook al heel veel jaren als gastheer achter de rug. Begonnen nog tijdens de ANBO. Waar blijft de tijd. Fenny ontzettend bedankt voor jouw jarenlange inbreng. Onze voorzitter zei het al in zijn voorwoord: deze ochtenden zijn een wezenlijk onderdeel van ons activiteitenprogramma." Dus voelde ik mij geroepen om te zeggen: "ik doe het wel." Ook ik vind dat muziek en kunst en sinds vorig seizoen ook filosofie, zijn voortgang moet kunnen vinden. Zeker als medeoprichter van onze mooie vereniging hoop ik op meer en niet op minder activiteiten.

Ik hoop dat ik u in het volgende Nieuws kan zeggen, dat er ook bij Wim Dooge een heel mooie opkomst was tijdens zijn lezing in oktober over de Venetiaanse schilder Lorenzo Lotto. Met misschien veel nieuwe gezichten. Ik zag in ons vorige ASGM Nieuws dat er zes nieuwe leden bijgekomen waren. Ik zou zeggen: "hoort en zegt het voort."

Hartelijke groet,
Chris Beun
chris@beun.net

Koor Bellefleur



Koor Bellefleur is een gezellig dameskoor met 16 leden en bestaat nu 14 jaar.

Het repertoire is licht klassiek, musicals en Nederlandstalige liedjes.

Omdat Wijkcentrum Bellefleur in Naarden zijn deuren moet sluiten, moesten wij een andere repetitieruimte zoeken en dat hebben wij gelukkig gevonden bij Wijkcentrum De Palmpit, Koeboeklaan 3 in Bussum.

Wij zingen daar vanaf 5 januari iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Dus vind je zingen leuk? Kom eens vrijblijvend langs.

Heb je hierover nog vragen bel dan gerust naar:
Marry Landstra, ☎ 035-6932805 of
Truus Vos, ☎ 035-6920694

Sint Nicolaas

Voor veel kinderen breekt een spannende tijd aan. De Sint komt weer in het land.

Niet alleen kinderen zijn hier druk mee.

Voor veel ouders en ook grootouders is deze tijd ook spannend. Op een andere manier, maar toch. Bijgaand een foto uit de oude doos



Sint-Nicolaas bezoekt, gezeten op een olifant, de Chemische Fabriek Naarden

Stichting Vier het Leven

Neemt ouderen mee uit!

Misschien heeft u er wel eens van gehoord: Stichting Vier het Leven.

Dit is een door de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij gesponsorde organisatie. Er zijn ook nog andere fondsen, donateurs, sponsors en samenwerkingsorganisaties die de Stichting ondersteunen.



Stichting Vier het Leven organiseert al 18 jaar culturele activiteiten voor senioren vanaf 65 jaar, (de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 84 jaar) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. U wordt thuis opgehaald door een van de 1.700 vrijwilligers van Vier het Leven en samen met twee leeftijdsgenoten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. Aan een speciaal voor Vier het Leven gereserveerde tafel drinkt u voorafgaand aan de voorstelling samen een kopje koffie en in de pauze staat er aan dezelfde tafel een pauzedrankje voor u klaar. Na afloop wordt u weer thuisgebracht. Samen uit, samen genieten.

Tot de recente voorstellingen in onze regio behoorde een koffieconcert met aansluitende lunch in het Papagenohuis in Laren voor € 41,00. En er is bijvoorbeeld zondagochtend 5 november een koffieconcert in het Concertgebouw in Amsterdam met muziek van Mendelssohn en Paganini, kosten € 40,00. Of u kunt naar het Filharmonisch orkest dat op 18 november in Almere muziek van Mozart ten gehore brengt. Maar u kunt ook kiezen voor theater. Of de film, een bezoek aan de Speeldoos in Baarn kost bijvoorbeeld € 25,00. Er zijn dus telkens wisselende evenementen die u kunt bezoeken.

Heeft u interesse? U kunt geheel vrijblijvend het programma voor uw regio aanvragen via  035-5245156 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur).

Ook kunt u het programma-aanbod bekijken via de website: www.4hetleven.nl

Als u mee wilt, kunt u zich per activiteit aanmelden. Bij het arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

U kunt zich voor Vier het Leven aanmelden via het hiervoor genoemde telefoonnummer of via de hiervoor genoemde website.

Na aanmelding ontvangt u van de Stichting informatie over de werkwijze, het programma van onze regio, het inschrijfformulier en een reserveringsformulier. Nadat u het inschrijfformulier heeft geretourneerd wordt u als gast van Vier het Leven geregistreerd en kunt u voorstellingen reserveren.

Voor extra culturele inspiratie, online bijeenkomsten en activiteiten kunt u als deelnemer van Vier het Leven ook gebruik maken van het digitale culturele ontmoetingsplein!

Bron: Stichting Vier het Leven

Nostalgie

De wasmachine met wringer



Jaarbeurs Utrecht; de Panda wasmachine

Een technisch wonder was het, die eerste wasmachine uit de jaren '60. Een groot wit vat, met binnenin een pin met vleugels die rechtsom en linksom draaide. Pronkstuk was de wringer bovenop. Het huishouden werd een makkie.

Bron: PlusOnline

Jezelf

Vergeet vooral niet van jezelf te houden.

Sören Kierkegaard, Deens filosoof (1813-1855)

De Dag van het Nooit Vergeten Kind

Herdenkingssamenkomst op zondag
12 november in de Wilhelminakerk te Bussum

Sinds 1997 wordt overal op aarde 'Wereldlichtjesdag' gehouden. Mensen komen dan bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. Om 19.00 uur steken zij een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat er dan een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet. Sinds 2006 is 'Wereldlichtjesdag' ook in Nederland geïntroduceerd. Er zijn hier inmiddels wel 100 locaties waar mensen welkom zijn om samen overleden kinderen te herdenken.



Deze herdenkingssamenkomst vindt in de Gemeente Gooise Meren plaats op zondag 12 november aanstaande van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. De samenkomst zal worden gehouden in de Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 te Bussum. Inloop vanaf 18.30 uur. De toegang is gratis. Het is een avond met muziek, sprekers en vooral samen gedenken. Meer informatie over deze dag vindt u op: www.wereldlichtjesdag.nl

Mag ik je iets vragen?

Zal je me troosten?
Als ik even niet meer kan.
Als de angst.., de pijn.., niet meer overgaat..

Blijf je dan even bij me?
Even jouw hand op de mijne..
Een zucht.., tranen..
Zij vallen vanzelf naar benede..
Ik laat ze gaan..
Ze zijn even niet te stoppen..
Het zijn er zovelen..

Maar ergens ben ik een beetje blij,
dat ik dit met jou mag delen.
Even het verdriet om mijn/onze kinderen.

Het is niet te bevatten hoeveel pijn het doet.
Het verlies van je kind..
Je hart voor altijd gebroken..

Je probeert zo goed mogelijk als het kan
verder te gaan.
Het leven gaat door.
Maar voor jou als ouder van een kind,
waar je zoveel van houdt,
maar dat nooit meer bij je is,
dat je nooit meer kan knuffelen..
is het leven nooit meer hetzelfde.

Zal je me troosten?
Je hoeft niets te vragen.., of te zeggen..
gewoon er te zijn.

*Vanuit mijn moederhart geschreven;
Caroline Blokker*

Rabo ClubSupportactie 2023

Zoals ieder jaar bestemd de Rabobank een deel van haar winst voor verenigingen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat leden van de Rabobank stemmen uit kunnen brengen op hun favoriete verenigingen. Je kunt per lid maximaal drie stemmen, op verschillende verenigingen, uitbrengen. Op 10 oktober jongstleden vond, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de uitreiking van de cheques aan de aan deze actie deelnemende verenigingen plaats. Namens de ASGM waren hierbij Annelies Heijen en Rita Kemink aanwezig. En zij mochten een cheque in ontvangst nemen van € 790,21.



Wij willen iedereen, leden en niet leden, enorm bedanken voor de op ons uitgebrachte stem;
En natuurlijk ook de Rabobank.

Bestuur ASGM



Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM)

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren.

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters.....Voornaam.....

Naam.....

Adres/huisnummer.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Mijn IBAN-nummer:.....

Geboortedatum.....

Telefoon en/of mobiel nr.....

E-mailadres.....

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven.

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2^e persoon woonachtig op hetzelfde adres bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2^e persoon op hetzelfde adres betaalt dan € 10,00.

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1^e maand van het kalenderjaar.

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.....

Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl

Datum:.....Handtekening.....

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan:

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,

✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl



ONLINE GEDRUKT BIJ
SAXOPRINT

Colofon

ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari en augustus.

Bestuur

Voorzitter: Nico de Vries, ☎ 035-5265517
 ✉ voorzitter@seniorenvereniginggooisemer.nl
 Penningmeester: Annelies Heijnen, ☎ 035-6950722
 ✉ penningmeester@seniorenvereniginggooisemer.nl
 1^e Secretaris: Rita Kemink, ☎ 035-8889462
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl
 2^e Secretaris: vacant
 Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra, ☎ 035-6910276
 ✉ alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemer.nl

AVG-coördinator

Nico de Vries, ☎ 035-5265517
 ✉ avg@seniorenvereniginggooisemer.nl

Redactie ASGM Nieuws

✉ redactie@seniorenvereniginggooisemer.nl

Distributiebegeleider

Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf
 ☎ 035-6937839, ✉ riekyydegraaf@hotmail.com

Ledenadministratie

Rita Kemink
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Correspondentieadres

De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen
 ✉ secretariaat@seniorenvereniginggooisemer.nl

Lid worden van de ASGM

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u € 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine vergoeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. Op de website vindt u een aanmeldformulier.

Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar opzeggen.

Website

www.seniorenvereniginggooisemer.nl

Bankrekening

NL07RABO0314029087, ten name van ASGM.

Advertenties

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in het ASGM Nieuws.

Regels voor bustochten

Aanmelding

Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij:
 Rita Kemink, ☎ 035-8889462
 Nico de Vries, ☎ 035-5265517

Betaling

Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschreven op rekening NL07RABO0314029087, t.n.v. ASGM onder vermelding van datum van de busreis en naam (namen).

Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum is ontvangen, kunt u niet mee. Als er minder dan dertig aanmeldingen zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt dan hiervan bericht en het geld wordt aan u teruggestort.

Diëten

Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan op bij het aanmelden.