

SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

Iedereen die in Huizen woont, kent de Tafelberg. Een prachtig wandelgebied en voor menigeen een kleine uitdaging als je daar met de fiets tegenop moet. De Tafelberg werd vooral vroeger ook wel de Kooltjesberg genoemd. Dit omdat op deze 'berg' vroeger een vuur brandde als baken aan de Zuiderzee. Over de heuvel loopt de grens tussen Blaricum en Huizen.



De heuvel is met bijna 40 meter boven NAP het hoogste punt van het Gooi.

Tafelbergen werden om religieuze redenen opgeworpen en worden inmiddels als offerberg beschouwd. Naast de Tafelberg kennen wij in Huizen de Woensberg, de Trappenberg, de Sijsjesberg, de Eukenberg en de Aalberg. Er is zelfs een bijna 20 km. lange wandeling langs en over deze 'bergen.'

Of al deze heuvels als offerberg bestempeld kunnen worden, is onbekend. Al in de achttiende eeuw stond de Tafelberg bekend als uitkijkpunt naar de Domtoren in Utrecht, de grote kerk van Naarden en het eiland Pampus.

De horizon reikt inmiddels niet zover meer helaas. Vanwege de bezoekers die van het uitzicht wilden genieten, werd een fietspad aangelegd tussen Huizen en Laren. Door de groei van de dennenbomen en andere vegetatie vonden er in de loop der jaren meerdere aanpassingen plaats. Dit voor de laatste keer in 2019 door het Goois Natuurreservaat. Een bijzonder stukje natuur, de Tafelberg en de Tafelbergheide. Ook als u niet in Huizen woont een aanrader en een plek om eens te gaan wandelen of fietsen.

Ook een aanrader om eens een bezoek aan te brengen, is het SeniorenCafé in Huizen. Aan de stamtafel zit u niet op 40 meter boven NAP, maar de gesprekken zijn menigmaal van een hoog niveau. Wilt u dat ook ervaren? Kom dan op 26 september naar het Wapen van Huizen aan de Naarderstraat. Wij zijn er vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer,

Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Nico de Vries, ☎ 035-5265517