

SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Het is alweer september. Dit is voor velen toch een wat melancholische maand. Voor de werkenden geldt dat de vakantie voorbij is en men weer aan het werk moet. Veel ouderen vinden die lange donkere dagen maar niets. De zon verliest aan kracht en de bladeren vallen van de bomen. Het huis zit vol spinnen en de kinderen moeten weer naar school. Kortom: de zomer is alweer voorbij.



Maar de herfst heeft ook zijn leuke kanten:

de mooie kleuren van de bladeren, gelegenheid tot het maken van prachtige foto's. Vaak is er een goede temperatuur voor een mooie wandeling. Soms is er een mooie nazomer, prachtige zonsop- en zonsondergangen. Er is fruit in overvloed waarmee de lekkerste gerechten kunnen worden gemaakt.

September is nu de negende maand van het jaar. In de Romeinse tijd was het echter de zevende maand van het jaar. Hier komt ook de naam vandaan: septem, Romeins voor zeven. Het nieuwe jaar begon voor de Romeinen op 1 maart.

Andere namen voor september zijn: de fruitmaand, de vruchtmaand, de havermaand, de gerstmaand en de herfstmaand. Het was vroeger ook de maand van de vogelvangst. Er werden vinken gevangen die onderweg waren naar Afrika. Deze vinken, ook wel 'septembertjes' genoemd, werden dan, vanwege hun mooie zang, opgesloten in kooien. Ook werden ze gevangen voor versiering van dameshoeden en soms ook om opgegeten te worden. Voor het vangen van de vinken werden vaak zogenaamde lijfstokken gebruikt. Gelukkig kwam er in 1912 een einde aan dit barbaarse tijdverdrijf, want toen werd in Nederland de vogelvangst verboden.

Wij hopen dat we dit jaar kunnen genieten van een Indian Summer, een andere benaming voor nazomer. Deze wordt in de volksmond ook nog wel 'oude wijven zomer' genoemd. Heerlijk om dan nog op het terras van Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 te vertoeven, genietend van elkaar en een heerlijk bakje koffie.

U komt toch zeker ook eens bij ons aanwippen? Wij zijn er iedere maandagmorgen vanaf 10.30 uur.

Graag tot ziens.

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen,
Fenny Volmers, ☎ 06-53612729
Truus Vos, ☎ 035-6920694

Bron: Kunst-en-cultuur.infonu.nl