

Samen lunchen Huizen

Lieve leden,



Er scharrelt bij ons in de tuin een egel rond. Veelal onzichtbaar, maar soms moet hij de oversteek maken over een verlicht paadje. Het is natuurlijk een solitair levend nachtdiertje dat wel 18 uur per dag slaapt.

De egel komt grootschalig voor in geheel West-Europa, maar ook in delen van Oost-Europa. En zelfs in Nieuw-Zeeland, al is hij daar uitgezet ter bestrijding van plaagdieren. Het is voornamelijk een insecteneter met een uitstekende reukzin. Prooidieren als wormen

en kevers die zich tot drie centimeter onder de grond bevinden, worden moeiteloos opgespoord. Ook het gehoor is uitstekend ontwikkeld en hij kan dan ook wormen en kevers onder de grond horen voortbewegen. Qua voedsel is de egel een echte opportunist. Afhankelijk van het seizoen verorbert hij wormen, kevers, duizendpoten, pissebedden, spinnen, maar ook knaagdieren, slangetjes, spitsmuizen en zelfs mollen. Daarnaast staan ook paddenstoelen, bessen, vruchten, kleine eieren en hagedissen op het menu. En ook kikkers en padden worden verorberd. Zo'n beetje alles wat hij tegenkomt werkt de egel dus naar binnen als hij aan het foerageren is.

Een bijzonder diertje, dat ook nog eens veel beter bestand is tegen vele gifsoorten dan andere dieren. Zo is hij zo'n 40 keer beter bestand tegen adder- en wespengif dan onze cavia, een dier van vergelijkbare grootte. Ook is hij bestand tegen een hoeveelheid arsenicum die vijftwintig mensen zou doden. U begrijpt, er loopt bij nader onderzoek toch wel iets moois door onze tuin. Maar ja, straks is het over want dan gaat de egel in winterslaap. Ergens op een beschut plekje wordt een winterverblijf van hoofzakelijk mos, takjes en bladeren gebouwd. Tijdens deze winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van 36 tot 10 graden, de hartslag gaat van 190 naar 20 keer per minuut en er wordt nog maar eens in de twee tot drie minuten adem gehaald. De opgebouwde vetlaag wordt in deze periode volledig opgebruikt. Na de winterslaap weegt de egel nog maar zo'n 350 gram.

Nog een niet onbelangrijke wetenswaardigheid: de egel werpt meestal drie tot zes jongen. De stekels van de jongen beginnen pas enkele uren na de geboorte te groeien. De jongen komen kaal, doof en blind ter wereld. Dat ten aanzien van de stekels is wel zo prettig voor de moeder, lijkt mij. Prachtig toch dat de natuur dit allemaal zo fraai regelt.

Wat wij weer voor u geregeld hebben is het Samen lunchen in Huizen. Dit doen wij weer op dinsdag 12 september. Natuurlijk, zoals gebruikelijk, in het Wapen van Huizen. Wij schuiven uiterlijk om 12.30 uur aan in de serre. Als u ook wilt komen dan kunt u zich tot en met vrijdag 8 september aanmelden.

Hartelijke groeten,

Rita Kemink, ☎ 035-8889462

Nico de Vries, ☎ 035-5265517