

Samen lunchen Bussum

Lieve leden,

Zoals gewoonlijk bent u van ons een toch wat bijzonder verhaaltje gewend. En dat is dit keer niet anders. Als wij dit schrijven is het bijna 14 februari, Valentijnsdag.

Dus om het maar eens op de manier van Philip Freriks, presentator van het TV programma 'De slimste mens', te zeggen: "Wat weet u van Valentijnsdag?".



Over het ontstaan van Valentijnsdag doen een tweetal verhalen de ronde.

Het ene is dat het refereert aan de dood van Sint Valentijn, rond het jaar 270 na Chr., het andere dat het ontstond om een Romeins feest, Lupercalia, te verdringen.

Dit feest werd gevierd ter ere van de god van de vruchtbaarheid Lupercus.

Valentijn was een opstandige priester, die mensen trouwde, hoewel het door de toenmalige keizer verboden was voor jonge mannen om te trouwen, omdat zij beter vochten als zij ongetrouwd waren. Valentijn werd onthoofd en later heilig verklaard.

Het Romeinse feest Lupercalia ging met name over vruchtbaarheid en de priesters van deze orde offerden daarom een geit en een hond.

De geit voor de vruchtbaarheid en de hond voor de zuiverheid. De huid van de geit werd in het bloed gedrenkt en vervolgens zwaaiden de mannen deze huid rond over de akkers en over de hoofden van de vrouwen. Dit om alles vruchtbaar te maken. Later op die dag moesten alle jonge vrouwen een briefje met hun naam in een grote pot stoppen. Vervolgens trokken alle ongetrouwde mannen een naam en moesten een jaar met die vrouw doorbrengen.

Brrr... je moet er niet aan denken!

De toenmalige Paus schafte Lupercalia aan het eind van de vijfde eeuw af omdat hij het een heidens gebruik vond. Hij benoemde 14 februari tot Sint-Valentijnsdag, maar pas later werd ook het verband met het feest Lupercalia gelegd.

Inmiddels staat Valentijnsdag in het teken van de romantiek. Zo zijn bloedige gebeurtenissen in de loop der eeuwen langzaam verworden tot iets moois.

Iets moois is ook altijd ons Samen lunchen.

Dat doen wij weer op zaterdag 18 maart bij de ons vertrouwde Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianplein 90. Aanvang 12.30 uur.

Wilt u ook komen dan kunt u zich tot donderdag 16 maart aanmelden. Dit kan bij:

Lidemey Visser, ☎ 035-8889959 of

Ditte van Doorn, ☎ 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in.

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.

