

## SeniorenCafé Huizen

Ingegeven door mijn verhaal van vorige maand over het Wapen van Huizen en het melkmeisje, ben ik mij wat verder in de historie van Huizen gaan verdiepen. Ik had er natuurlijk al eens iets over gehoord, maar wist u dat er in Huizen een hechte Molukse gemeenschap heeft bestaan en eigenlijk nog bestaat? Toen in 1950 de manschappen van de KNIL, waartoe veel Zuid-Molukkers behoorden, met hun gezinnen naar Nederland werden overgebracht, werd een deel van hen gehuisvest in het voormalige Duitse kamp 'Almere', in het zuiden van de gemeente Huizen in de buurt van de Sijsjesberg. Toen duidelijk werd dat deze bewoners niet terug zouden kunnen keren, werd in overleg met hen (vertegenwoordigd in Maluku Huizen) huisvesting gezocht binnen de bebouwde kom van de gemeente. Hierdoor ontstond in eerste instantie een 'Molukse wijk', maar de tweede en derde generatie raakte volledig ingeburgerd en woonde vervolgens verspreid over heel Huizen. In de jaren 70 is het kamp afgebroken en teruggegeven aan de natuur. Er staat nog wel een gedenkteken vanuit de Molukse gemeenschap. De Nederlands-Molukse muziekgroep Massada kent haar oorsprong in Huizen. Deze band scoorde in de jaren '70 en '80 veel hits en treedt zelfs nog regelmatig op. U heeft vast wel eens van hen gehoord. Prachtige muziek, vind ik. Maar ja, helaas zult u het zonder hen moeten doen tijdens ons SeniorenCafé en ik wil het u niet aandoen om een deuntje voor u te zingen. Neemt niet weg, dat u natuurlijk van harte welkom bent; het is altijd gezellig. Ik zie u graag op de dinsdagen 8 en 22 november. Natuurlijk bij het Wapen van Huizen. Wij zijn er vanaf 10.30 uur. Komt u ook? Met vriendelijke groet, Ties Walet, 035-5258205