

Filosofieochtend door Wim Dooge op 22 december 2022

Montaigne



Wat weet ik? Die vraag was het motto van de Franse humanist Michel de Montaigne (Bordeaux, 28 februari 1533 Château de Montaigne, Périgord, 13 september 1592). Vermoedelijk stellen wij die vraag allemaal met een zekere regelmaat: Wat weet ik? Welke informatie heb ik tot mijn beschikking? Wat is mij bekend? Bij Montaigne was het ook een uiting van scepsis. Hij was doordrongen van de betrekkelijkheid en veranderlijkheid van onze kennis en overtuigingen en maakte zich vrolijk om disputen waarin gestreden werd om 'de waarheid'. Hij had niet veel op met gelovige intellectuelen en geestelijken, die vanuit voorgegeven kaders over de werkelijkheid nadachten. Montaigne wilde zèlf denken en 'de mens' had (ook door zijn politieke en juridische werkzaamheden) zijn grote interesse.

Omdat hij in de literatuur daarover weinig betrouwbaars tegenkwam, is hij zichzelf zo eerlijk mogelijk gaan onderzoeken. *Wat weet ik* werd dus ook: wat weet ik van mijzelf en via mijzelf, over mens-zijn?

Hij schreef daartoe een enorme hoeveelheid opstellen, die na zijn dood zijn uitgegeven als 'Essays': prachtige teksten met veel diepgang. Montaigne schreef over zijn gedrag in normale menselijke omstandigheden. Dat maakt zijn "Essays" zo interessant: zijn waarnemingen laten iets zien van het leven van ruim vier eeuwen terug en tegelijkertijd herkennen wij van alles over **onszelf**, mensen-van-**nú**.

Voor de filosofieochtend geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is gratis.