

SeniorenCafé Bussum

Het jaar 2022 nadert het einde. Sinterklaas is alweer onderweg naar ons land. Zoals wij weten is het verhaal gebaseerd op de bisschop van Myra. Hij leefde in de derde eeuw na Christus in Lycië, gelegen in Klein-Azië.



De verering van Sint Nicolaas is al begonnen na zijn dood, er zijn honderden kerken, kathedralen en Basilieken naar hem vernoemd.

Er zijn weinig verhalen over Sint Nicolaas bekend. Het bekendste verhaal gaat over een arme man met drie dochters, die dankzij de giften van Sint Nicolaas kunnen trouwen en daarom niet tot prostitutie vervallen. Hij gooide de giften door het open raam.

Daar komen waarschijnlijk het stroigoed en de chocolademunten vandaan.

Het Sinterklaasfeest zoals wij dat kennen, ontstond in de middeleeuwen. Het feest was een gelegenheid om de armen te helpen, door geld in hun schoenen te stoppen (dat evalueerde tot het stoppen van cadeautjes in kinderschoenen). Maar het was ook een wild feest, zoals carnaval, dat vaak leidde tot verkleedpartijen maar ook tot massale openbare dronkenschap. Zo bont maken wij het in ons SeniorenCafé niet, al kan het er reuze gezellig zijn.

Wilt u dit ook eens ervaren, kom dan op maandagmorgen van 10.30 uur tot circa 12.00 uur naar ons vaste adres Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 in Bussum.



Nog heerlijk in het najaarszonnetje.

Tot ziens!

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen,

Fenny Volmers, ☎ 06-53612729

Truus Vos, ☎ 035-6920694